



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 21

nummer 5

Mei 2024

Beste parochianen van Limmel en Nazareth

Tot onze spijt moeten we U mededelen dat de **processie op 23 juni NIET door gaat**. We hebben het geprobeerd maar zonder levende muziek heeft het geen zin om verder te gaan met de organisatie. Het volgend jaar willen we het wederom proberen maar we zoeken mensen die ons mee willen helpen. Met twee personen (Kapelaan Austin en ondergetekende) krijgen we het niet rond om een mooie processie te laten uitgaan van Nazareth naar Limmel.

Wie wil met ons meedenken en de handen uit de mouwen te steken. Wat zoeken we ? Om te beginnen iemand die de financiën regelt en de contacten met het Kapelaan Lochtmanhuis met betrekking tot de nazit (frühshoppen) onderhoudt, wie regelt de straatversiering en wie draagt de Hemel enz. Enfin wanneer U zich aangesproken voelt en denkt ik ga mee helpen neem dan met ons contact op dan gaan we op korte termijn samen zitten om de eerste voorbereidingen te treffen. Denk eraan U doet het voor de

parochiegemeenschap die we samen moeten helpen en ondersteunen. St. Antonius van Padua en St. Jan de Doper zullen U zeker dankbaar zijn. Kapelaan Austin: 06-87971327 of Jo Boetsen 043-3631388.

Parochie feest St. Antonius van Padua

Beste bewoners van Nazareth-Limmel, Kapelaan Austin van Limmel-Nazareth wil een oude traditie in ere herstellen. Te beginnen met het houden van een Heilig Mis i.v.m. het feest van St. Antonius van Padua, op zaterdag 15 juni om 10.00 uur in het buurtcentrum van Nazareth aan het Miradorplein. Voorafgaand aan deze H.Mis komen we samen bij de kapel aan de Schaloenstraat voor een gebed en het zingen van het St. Antoniuslied. Vanuit de kapel gaan we dan in processie naar het buurtcentrum voor de H.Mis. Deze wordt opgeluisterd door het koor “Die Vaan Us” uit Wittevrouwenveld. Aansluitend is er nog gelegenheid om even samen te zijn onder het genot van een kopje koffie of thee en een stukje vlaai.

Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou?

Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag (21 april). God heeft met ieder mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken. Zeker voor jonge mensen niet. Er zijn tal van beroepskeuzemogelijkheden. Of roept God jou voor een specifieke taak in de Kerk als priester of religieus? Het is de moeite waard om daarover na te denken.

Tijdens Roepingenzondag is er 's middags een bijeenkomst in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waarop enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Daarna volgt een rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex. Om 18.00 uur is er een roepingensperviering in de abdijskerk. Denk je er wel eens over om priester of religieuze te worden? Kom dan eens kennismaken en praat met leeftijdgenoten over hoe zij hun roeping ervaren.

Mariamaand

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Oktober wordt beschouwd als de tweede Mariamaand. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroot.

Bedevaarten

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaorden. Elke jaar gaan wij op bedevaart naar Banneux. De datum van dit jaar is nog niet bekend voor onze bedevaart naar Banneux.

Maia

De maand mei (*Maius* in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord *μαία* (*maia*) betekende oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord *maior* (= 'groter') is dan ook aan *maia* verwant.

Priesterwijding zaterdag na Pinksteren

Op zaterdag na Pinksteren (25 mei) wordt in de kathedraal in Roermond een nieuwe priester gewijd. Het gaat om Jean-Léonard Ratokiniaina die nu als diaken actief is in de parochies van Maastricht oost. Hij is lid van de Neocatechumenale Weg, een van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk.

Jean-Léonard Ratokiniaina is afkomstig van Madagaskar. Hij volgde zijn priesteropleiding aan het diocesaan grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en aan het Grootseminarie Rolduc. Hij gaat als kapelaan werken in de parochiefederatie van Maastricht-Oost. De wijdingsplechtigheid op zaterdag 25 mei begint om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom.

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 5 mei 2024 – 6^{de} Zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Voor van Aubel-Augustus, van Proumeren-Augustus, van Proumeren-van Sint Fiet, Nijssen-van Proumeren, Theo Heinemans voor Bidden wij voor onze families, vrienden en bekenden.

Zondag 12 mei 2024 – 7^{de} zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis voor de parochie federatie Maastricht oost

Zondag 19 mei 2024 – Pinksteren

09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en als zeswekendienst voor Jean Bertholet en alle overledenen van onze parochie

Zondag 26 mei 2024 – Heilige Drie-eenheid

09:00 uur H. Mis voor alle zieke mensen thuis, in ziekenhuis en verpleeghuizen.

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500