



# 't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



## PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht  
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht  
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00  
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 21

nummer 3

Maart 2024

### Toekomst van de kerk te Limmel ?

**Zondag 10 maart, aansluitend aan de H.Mis van 09.00 uur willen wij met U gaan praten over de toekomst van de kerk van Limmel en vooral hoe U er over denkt.** Laten we beginnen met U mede te delen dat het niet in de bedoeling ligt om de kerk te sluiten we zijn namelijk bezig om ze in fases te restaureren beginnende met de toren. Verder ligt het in de bedoeling om de twee zijbeuken van de kerk af te scheiden en een andere passende functie te geven zodat een kleinere knusse kerk overblijft. Maar we denken ook aan ideeën om er weer een levendige kerk van te maken. U als kerkbezoeker zijn we in eerste instantie dankbaar dat U iedere zondag en bij iedere bijzondere viering aanwezig bent maar hoe bereiken we de andere parochianen ? Dit is geen eenvoudige vraag dat weten wij ook maar misschien bestaan er mogelijkheden waar wij nog niet aan gedacht hebben.

Zoals U weet is de parochie Limmel – Nazareth samengevoegd met de parochies van Maastricht oost met

uitzondering van Wyck. Al deze parochies worden bediend door 1 pastoor Mgr. De Jong en op het ogenblik door 1 pastor en 2 kapelaans te weten: M. Jeukens, A. Austin en A. Garcia. En verder is er nog 1 diaken die volgend jaar zijn Priesterwijding ontvangt. En verder is er een overkoepelend kerkbestuur dat de hoofdlijnen van de aparte parochies bespreekt en onderhoud. U ziet dat de geestelijkheid en het kerkbestuur niet meer alles kunnen doen en uw hulp hard nodig hebben.

Maar we zitten niet stil, de plannen die wij in eerste instantie hebben zijn de viering in Nazareth rond het feest van St. Antonius van Padua en een week later het feest van St. Johannes de Doper met een processie. Hiervoor hebben we al een oproep gedaan om ons mede te helpen dit weer gedaan te krijgen. Maar wat kunnen we nog meer betekenen ? In Limmel en Nazareth moeten toch mensen te vinden zijn die met ons mee willen denken en de handen uit de mouwen willen steken om er weer een “pracht parochie” van te maken. Een wijk en parochie waar het goed toeven is en de mensen graag willen wonen en naar de kerk willen komen. Er is al mooi werk verricht door het niet bouwen van de loods en het bouwen van woningen nu nog een levendige parochie, en Limmel – Nazareth kan weer vele gezonde jaren tegemoet zien. Laten we er samen de schouders onderzetten. **Graag zien we U dus op zondag 10 maart.**

Jo Boetsen

## **UITNODIGING VOOR ALPHA-CURSUS**

### **We dienen jouw kerk**

Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Het is de plek waar iedereen welkom is en waar alle verhalen samenkomen. Elk jaar komen duizenden mensen in een Alpha-cursus in aanraking met het evangelie van Jezus Christus. Het bestaat uit een serie van ongeveer tien bijeenkomsten. Die worden dit jaar samen met ander parochies georganiseerd. Deze Alpha begint in de maand van de veertigdagen tijd. Iedere donderdag om 18:00 uur in de parochie

van de De Heeg kerk. Te beginnen op 22 februari 2024.

### **Een Alpha-bijeenkomst volgt dit recept:**

- Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om vriendschappen op te bouwen en elkaar te leren kennen.
- Tijdens de inleiding ontdekken deelnemers op een laagdrempelige manier de basis van het christelijk geloof – van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’
- In de kleine groep wordt er doorgepraat over het onderwerp.

### **Waar?**

Parochie de Heeg : Roserije 325, 6228 DR Maastricht.  
Iedere donderdag in de Veertigdagentijd vanaf 22 februari om 18:00 uur. De cursus is gratis....

### **Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland**

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag 1 april in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en 2 april komt deze naar de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld. In deze dagen wordt de relik in tal van kerken verspreid. Van 16:00 uur tot 20:00 uur is de relik in de OLV van Lourdeskerk. Jullie zijn uitgenodigd naar de kerk te komen en jullie kunnen de zegen ontvangen van de Heilige Bernadette. Op die plekken worden speciaal zegeningen van de rozenkrans en processies en activiteiten rond de relik georganiseerd. Iedereen van harte welkom

### **Triduüm:**

Drie dagen vormen de kern van alle liturgie heel het parochieleven:

Witte Donderdag : brood gebroken gedeeld leven dat mensen samenbrengt er is genoeg voor iedereen.



Goede Vrijdag : aan het kruis gestorven lijkt Christus op te stijgen  
pijn en lijden hebben niet het laatste woord.

Pasen: uit de dood opgestaan nieuw licht een lam in de lente leven  
dat gevierd mag worden.

# Kerkdiensten



**H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth**

**Zondag 3 maart 2024 – 3<sup>de</sup> zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** voor Bidden wij voor onze families, vrienden en bekenden.

**Zondag 10 maart 2024 – 4<sup>de</sup> zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** voor de overleden zeswekendienst Mv. Bea Bollen en voor de parochie federatie Maastricht oost

**Zondag 17 maart 2024 – 5<sup>de</sup> zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon

**Zondag 24 maart 2024 – Palmzondag**

**09:00 uur H. Mis** voor alle zieke mensen in thuis en ziekenhuis.

**Donderdag 28 maart 2024 - Witte donderdagmis**

**18:00 uur H. Mis** voor de Paus, Bisschoppen, priesters en diakens

**Vrijdag 29 maart 2024 - Goede Vrijdag**

**14:00 uur Kruisweg**

**Zaterdag 30 maart 2024 – Paaswake**

**19.00 uur H. Mis** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

**Zondag 31 maart 2024 – Plechtige viering van Pasen**

**09.00 uur H. Mis** voor vrede in de wereld

**Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:**

NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK  
Maastricht.

Tel.: 043 – 3634348

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348