

't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 21

nummer 1

Januari 2024

Beste Parochianen van Limmel en Nazareth

Op de eerste plaats wens ik U en uw geliefden een Zalig Nieuwjaar vol van geluk liefde en niet te vergeten een hele goede gezondheid. Voor de langdurige zieken wens ik dat zij toch nog kunnen genieten van de mooie dingen die ongetwijfeld ook aan hun voorbij komen. Moge 2024 Vrede of lichtpuntjes aan de Hemel brengen waaraan men zich in conflict situaties kan vasthouden. Laten we hopen dat er mensen opstaan die de strijdende partijen rond de tafel krijgen want op het slagveld is nog nooit een oorlog gewonnen. Er zijn al teveel onschuldige mensen om gekomen.

Het nieuwe jaar is ook het jaar dat we twee tradities weer willen hestellen welke door o.a. corona verschillende jaren niet meer gevierd konden worden op de manier waarop we dat in Limmel en Nazareth gewend waren. Op de eerste plaats het feest van St. Antonius van Padua met een H. Mis in het Buurtcentrum van Nazareth op zaterdag 15 Juni. Voorafgaand aan de H.Mis komen we om 10.30 uur samen bij de voormalige doopkapel alwaar het gebed tot de H.Antonius word gebeden en het Antoniuslied word gezongen. Hierna gaan we in processie naar het Buurtcentrum voor de H.Mis. Na de H.Mis is er koffie/Thee aangeboden door Buurtbelagen Nazareth.

De week erna zondag 23 juni is het feest van de patroonheilige van Limmel St. Johannes de Doper met een H.Mis en een processie. Om deze processie te organiseren zijn we op zoek naar mensen die dit met ons willen organiseren. Na de processie is er een nazit in het Kapelaan Lochtmanhuis. U ziet dat we niet stil zitten en weer activiteiten willen organiseren in Limmel en Nazareth maar we kunnen dat niet alleen dus helpende handjes zijn welkom. Dank alvast en neem contact op met Kapelaan Austin 06-87971327 of Jo Boetsen 3631388.

De ton in de kerk

Ongetwijfeld hebt U al de ton achter in de kerk zien staan en het hekwerk rond de toren. Beide hebben uiteraard met elkaar te maken. Het vorig jaar hebben we gesproken over de klok die op vijf voor twaalf stond. Er is toen een reparatie uitgevoerd maar helaas heeft het uurwerk niet lang de juiste tijd aangegeven. Een uitgebreide reparatie / restauratie is noodzakelijk. Achterstallig onderhoud is hier de oorzaak van. U als inwoners van Limmel en Nazareth hebben ons toen op weg geholpen waarvoor hartelijk dank maar er is meer nodig want de hele toren moet dringend gerestaureerd worden. Losliggend gesteente en een slechte staat van de torenspits is de rede dat er nog steeds hekwerk rond de toren staat. We zijn bezig met een flyer om deze huis aan huis te verspreiden maar ook wordt een beroep gedaan op de gemeente, de provincie en het Bisdom maar een gedeelte zullen we samen moeten ophoesten.

Wat zou het mooi zijn wanneer de toren weer in volle glorie uitstijgt boven Limmel met het kruis en de torenhaan en we kunnen zeggen dat hebben we gezamenlijk voor elkaar gekregen. Wilt U bijdragen in de kosten dan kan dat door uw bijdrage te in de ton te deponeren of, over te maken op rekeningnummer NL 91 RBRB 0982922587 ten name van kerkbestuur H. Johannes de Doper onder vermelding van toren. Uw git is aftrekbaar van de belasting omdat de parochie onder ANBI-instelling valt.

Start Communie voorbereiding en Vormsel:

Het schooljaar is alweer een tijd bezig en daarom willen we de kinderen voor wie het nog niet gedaan hebben uitnodigen voor het Vormsel en voor de Eerste Heilige Communie. De Communie voorbereiding zal starten in januari met de eerste ouderavond. De Communie zal, zoals altijd weer op Christus Hemelvaart zijn in 2024 is dat op donderdag 9 mei. De eerste Communie ouderavond is op 9

januari. U kunt zich voor zowel de Communie of het Vormsel aanmelden op de pastorie Edisonstraat 2 tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon: 043-3634348 of bij kapelaan Austin telefoon: 06-87971327 of via de mail: arockisaaustin@gmail.com.

Het Woord is mens geworden

Het Woord is mens geworden, lezen wij in de Bijbel. Gods Woord is vlees en bloed geworden. En zo hebben we de goedheid en de waarheid leren kennen. Zo hebben we Gods goedheid ontdekt, zegt Johannes. Doordat het Woord een kwetsbaar mens is geworden, dat Maria in haar armen kon houden. Meer nog onder haar hart in haar lijf droeg. Zo komt God bij ons.

God wil bij ons zijn en laat zo zijn grootheid zien

En waarom dan toch? Omdat God bij ons wil zijn. Ons wil ontmoeten. Omdat wij Hem niet kunnen zien. Omdat alleen woorden uit de hemel of vanaf een berg niet genoeg voor ons mensen zijn. Omdat we Gods goedheid en waarheid alleen maar echt kunnen zien door Jezus. Dat we alleen maar door een kind in een voerbak kunnen ontdekken dat God echt van ons houdt.

Waar zie je de grootheid van God? Ik denk dat velen van ons, jij misschien ook wel, geneigd zijn om dan te wijzen naar grote dingen: in de bergen, dan zie ik hoe ontzagwekkend God is. Als ik opkijk naar de sterren, zo oud, zo groot, dan zie ik iets van de grootheid van God. Of als je kijkt hoe bijzonder een bloemblad is gemaakt. Allemaal dingen om de grootheid van God te zien. En dat zijn ook bijzondere dingen.

En toch (zegt Johannes) als je echt wilt zien hoe groot God is, kijk dan naar Jezus zegt Johannes. Niemand heeft God gezien. En God leer je pas echt kennen door de Zoon die aan het hart van God de Vader rust, die zelf God is. Dan zie je hoe groot God is.

Als Johannes het over de grootheid van de Zoon heeft, dan moeten we goed begrijpen wat Hij bedoelt. Je zou misschien geneigd zijn te denken aan de wonderen die Jezus deed: mensen genezen, water in wijn veranderen. En toch, alweer, dat is niet de kern. Als Johannes het heeft over Jezus grootheid, dan heeft Hij het vooral over Jezus' lijden en sterven. Jezus wordt verhoogd aan het kruis. Daar zie je de grootheid van God. En dat begint met Kerst: Gods grootheid en majesteit wordt zichtbaar doordat Hij een kind wordt.

Maar wat is dan die grootheid van God? Wat is dan het allergrootste van God? Nee dat zijn niet de machtige bergen, de diepe zee, de sterren, maar dat is zijn liefde. Dat God liefheeft. Dat Hij ons liefheeft. Bij ons wil zijn. En daar alles voor over heeft. Dat is Gods grootheid. Daarom is het Woord vlees en bloed geworden. Zodat God bij ons kan zijn. Zodat wij bij God kunnen zijn. Zodat wij God kunnen kennen. Zo kunnen we vieren kerstmis.
Zalig Kerstmis voor u allen.



Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 7 januari Openbaring des Heren

09.00 uur H. Mis Voor een gezond en Gezegend Nieuwjaar en dat onze wensen voor het 2024 moge uitkomen en voor alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 14 januari Tweede zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis Voor onze gezamenlijke parochies van Maastricht oost. Dat allen die er aan werken kracht vinden in de opgedragen werkzaamheden

Zondag 21 januari Derde zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis Voor de overledenen van de parochies Limmel en Nazareth en in het bijzonder voor Jan Huveneers en kleinzoon de ouders Wouters Swakhoven zoons en schoondochter.

Zondag 28 januari vierde zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis Voor alle zieken en voor allen die ons dierbaar zijn en voor vrede in de wereld.

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587