



't Kèrrekleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 20 nummer 9 september 2023

De Wereld Jongeren Dag 2023 (WJD)

Afgelopen drie weken ben ik met 44 jongeren uit het Bisdom Roermond naar de WJD in Lissabon in Portugal geweest. Het grootste evenement in de wereld. 1.5 miljoen katholieke jongeren van over de hele wereld kwamen samen in Lissabon om bij elkaar te zijn, om samen te bidden en samen in vreugde ons geloof met elkaar te delen en ons geloof dieper te laten groeien. "Maria stond op en ging met spoed" (Lucas 1,39) dit is het thema van de WJD, dit jaar 2023. De Paus heeft in zijn toespraken meerdere malen opgeroepen om Maria de Moeder van de kerk daarin te volgen. Sta op en ga met spoed; wij mogen niet bang zijn om ons geloof uit te dragen en de blijde boodschap te verkondigen. Wij zijn met velen en niet alleen. Maria en onze lieve Heer zijn altijd met ons.

Ik vond de WJD echt een geweldige, overweldigende onvergetelijke ervaring en een heel mooi evenement. Het was zo bijzonder om met zoveel katholieke jongeren van over de hele wereld samen te komen en op reis te gaan. Het is eerste keer voor mij om deel te mogen nemen aan deze WJD. Het was heel indrukwekkend. Het waren onvergetelijke dagen om met zoveel jongeren vanuit Roermond naar Lissabon te gaan.

Vanaf het begin tot het einde van deze dagen voelden wij ons als één familie. Op weg naar Lissabon zijn wij eerst naar Paris , naar de Sacre-Coeur Basiliek op Montmartre geweest, daar hebben wij samen de Heilige Mis gevierd. Van daaruit zijn wij naar Lourdes geweest. Daar hebben wij samen met jongeren uit andere landen – internationaal- de Heilige Mis gevierd op de plaats waar Maria verschenen is (de grot). Diezelfde dag hebben wij samen met jongeren de stadswandeling gelopen ‘In de voetsporen van Bernadette’, en aan de Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie meegedaan. De volgende dag zijn wij samen naar San Sebastian geweest. Daar hebben wij ongeveer 7km gelopen met jongeren. Daarna zijn wij samen naar Burgos geweest. In de Kathedraal hebben wij samen met de andere bisdommen van Nederland de Heilige Mis gevierd en ‘s avonds hebben wij de barmhartigheidsviering gevierd met het bidden van het avondgebed, met aanbidding en de biecht. Vanuit Burgos zijn wij samen naar Portugal gereisd.

In Portugal gingen wij eerst samen naar het Bisdom Guarda. Daar verbleven wij bij families en gezinnen van de parochie Tortosende. Het was heel mooi, het welkom aan de leden van de WJD door de parochie, de families en gezinnen. Daar zijn wij drie dagen gebleven. Zij hebben allemaal heel goed voor ons gezorgd. Wat een lieve mensen waren dat! Verder vond ik Portugal ook een prachtig land en vond ik het heel leuk om de Portugese cultuur te leren kennen. De mensen waren super vriendelijk en gastvrij. Van daaruit gingen wij naar Fatima. Daar hebben wij Heilige Mis gevierd met verschillende jongeren uit verschillende landen. De volgende dag gingen wij naar Lissabon. Daar zijn wij met 1.5 miljoen jongeren uit verschillende landen en met verschillende talen samen gekomen. Daar hebben wij aan zoveel activiteiten deelgenomen. Zoveel programma’s over catechese gevolgd en aan heel veel Geloofsgesprekken meegedaan. En er was nog heel veel meer.

De eerste dag hebben wij de openings -Mis gevierd., als een welkom aan alle pelgrims. Na twee dagen is Paus Franciscus in Lissabon aangekomen. Hij heeft zijn toespraak gehouden. De volgende dag hebben wij de kruisweg gebeden met de Paus. Daarna gingen wij naar het veld waar de avondwake met Paus Franciscus

werd gehouden. Heel bijzonder was het, dat wij op het veld samen met 1.5 miljoen jongeren bijeen waren voor het bidden van de avondwake. Daarna was de aanbidding door Paus Franciscus. Toen het allerheiligste uitgesteld werd, waren alle 1.5 miljoen mensen helemaal stil. Zoals men in het Engels zegt: “pin drop silence”. 1.5 miljoen jongeren helemaal stil voor de aanbidding. Daar zag ik het geloof van de jongeren en de hoop en het respect voor het Allerheiligste.

En de Paus spreekt in zijn preek over de jongeren en geeft hen steun. **Stralen:** Jezus verandert van gedaante en volgens de tekst “began zijn gelaat te stralen als de zon.” Hij had net zijn lijden en zijn dood aan het kruis aangekondigd en daarmee het beeld van een machtige wereldlijke Messias verbrijzeld en de verwachtingen van de apostelen teleurgesteld. Om ze te helpen accepteren dat de liefde van God de heerlijkheid bereikt door het kruis, neemt Jezus drie van hen – Petrus, Jakobus en Johannes – mee naar de berg, waar Hij van gedaante verandert. Zijn gezicht begon te stralen, en zijn kleed wordt glanzend als het licht. Dit ‘bad van licht’ zal ze helpen om duistere uren te doorstaan. Vrienden, ook wij hebben dat lichtbad nodig om het duister het hoofd te bieden, de uitdagingen van het leven, de angst die ons plaagt, het duister dat we vaak om ons heen zien. **“Luistert naar Hem.”** In dat woord vind je alles wat je als christen moet doen. Het is het laatste woord dat de Vader spreekt in het evangelie van Matteüs. Luister naar Jezus, praat met Hem, lees zijn Woord en breng het in praktijk, volg Hem. Want Hij heeft woorden van eeuwig leven voor ons. Hij onthult dat God, Vader en liefde is. Dankzij zijn Geest worden ook wij zijn kinderen. Luister naar Hem, zodat je gelooft dat je bemind wordt met een liefde die nooit afneemt. En onthoud dit: als we luisteren naar de Heer en ons openstellen voor zijn verrassingen komen we tot de drie werkwoorden: stralen, luisteren en niet bang zijn. De kerk en de wereld hebben jullie even hard nodig als het land de regen. Jullie, jongeren, zijn het heden en de toekomst. Juist tegen jullie zegt Jezus: **“weest niet bang, weest niet bang, weest niet bang.”**

Dierbare jongeren, ik zou ieder van jullie in de ogen willen kijken en zeggen: ‘weest niet bang!’ Maar ik zeg jullie iets nog veel mooiers: Jezus zelf kijkt op dit moment naar je. Hij kent je en kijkt in

je hart. Hij lacht naar je en zegt je dat Hij altijd oneindig van je houdt ... Ik vind het mooi om te zien dat de WJD op deze manier mensen samenbrengt en verenigt. Het geeft niet alleen mij maar jongeren zoveel hoop en moed om door te gaan met geloven en mensen, die niet geloven, bij de kerk te betrekken. Kortom, ik had deze reis absoluut niet willen missen. Wat een mooie, inspirerende en hoopvolle dagen waren het! Heel mooi om vaak aan terug te denken.

Kapelaan Austin

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 3 september 22^{ste} Zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis voor 20^e jaargedachtenis van Winó Steijns en alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 10 september 23^{ste} Zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis voor alle Voor onze samenwerkende Parochies en alle bestuur leiden en vrijwilligers van de kerk Limmel

Zondag 17 september 24^{ste} Zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en voor de overledenen van onze parochianen.

Zondag 24 september 25^{ste} Zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis voor alle zieken en voor allen die ons dierbaar zijn en voor vrede in de wereld

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500