



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 20

nummer 8

Augustus 2023

In het begin van het jaar hebben we een oproep gedaan om de tijdsklok van Limmel weer de juiste tijd te doen aangeven. Dit is toen wonderwel gelukt maar, we kregen de melding dat het uurwerk dringend aan restauratie en vervanging toe was. Van veel delen waren geen onderdelen meer leverbaar of op korte termijn niet meer verkrijgbaar. Dank zij de bijdrage van de inwoners van Limmel en Nazareth is het uurwerk toen weer aan de praat gebracht maar zoals U zelf kunt zien staat ze weer stil.

Door jarenlange verwaarlozing en onderhoud is onze kerk onderhevig aan verval. Dat hebt U kunnen zien aan de riolering aan de noordzijde. Toen men hiermee bezig was is erger verval



tegen gekomen geconstateerd dat we hebben moeten laten uitvoeren. Zo waren de onderkanten van de dakspanten erg verweerd en verrot zodat ze over de volle lengte vervangen zijn. Aan de binnenkant is toen een steiger geplaatst om het loszittend



stukwerk te verwijderen. Wanneer het geheel droog is kan er gedacht worden aan verven maar niet met latex maar met een goede transparante verf.

Dit slechte onderhoud heeft ook de toren en de zich daarin bevindende klokken en hun mechanisme aangetast. Duiven hebben de toren ook geen goed gedaan en hebben de zaak enkel verslechterd zie de haan en het kruis dat we om veiligheidsredenen hebben moeten laten verwijderen.

We hebben nu een offerte gekregen van de klokkenmaker de Firma Eysbouts om het uurwerk en de klokken te repareren zodat ze weer de juiste tijd aangeven en zich ook gedrieën kunnen laten horen op de zondagmorgen om de H. Mis aan te kondigen, maar ook bij doopplechtigheden, huwelijken en uitvaarten. En zou het niet fijn zijn als ze ook weer om het kwartier aangeven hoe laat het is. Uiteraard gaan we een onderhoudscontract aan om een dergelijk verval te voorkomen zodat we straks weer niet bij U hoeven te kloppen maar U enkel kunt genieten van de mooie klanken van onze drie klokken: Johannes, Maria en Jezus genoemd.

Dit alles kost ongeveer € 19.000,00 en dat zal uit de reservemiddelen opgehoest moeten worden. Het Bisdom heeft ons € 2.000,00 toegezegd maar van de gemeente Maastricht en de provincie is niets te verwachten. Derhalve doen we een oproep om ons niet in de kou te laten staan. Iedere euro is welkom en kan gedeponeed worden in de collectebus achter in de kerk. Ook kunt U een financiële bijdrage

storten op ons **bankrekeningnummer: NL 91 RBRB 0982 9125 87** ten name van **Kerkbestuur H. Johannes de Doper**.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat de parochie onder ANBI-instelling valt.

Jo Boetsen

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer, 09.00 uur H. Mis van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar, 09.00 uur H. Mis voor alle Voor onze samenwerkende Parochies en alle bestuur leiden en vrijwilligers van de kerk Limmel

Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar 09:00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en voor de overledenen van onze parochianen.

Zondag 27 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar 09:00 uur H. Mis voor alle zieken en voor allen die ons dierbaar zijn en voor vrede in de wereld

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500

Bisschopszetel van Roermond ‘verhinderd’

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft besloten vanwege zijn ziekte een flinke stap terug te zetten. De bisschop treedt niet af, maar is voortaan verhinderd om zijn werk als bisschop te doen. Het kerkelijk recht biedt de mogelijkheid om een bisschopszetel ‘verhinderd’ te verklaren “wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen” (canon 412).

In een persoonlijke brief aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en kerkbesturen in het bisdom Roermond schrijft bisschop Smeets dat het hem niet makkelijk gevallen is om dit besluit te nemen. “Het ligt niet in mijn aard om een opdracht niet af te maken. Maar sinds het bekend worden van mijn ziekte heeft het mij veel moeite gekost om mijn werk te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te blijven komen en contacten te onderhouden. Een tijd lang ging dat ook redelijk goed, maar ik moet nu constateren dat mijn krachten uitgeput zijn. Het is op!” Komend weekeinde wordt in alle kerken in Limburg een boodschap van de bisschop met gelijke strekking voorgelezen.

Bij Mgr. Smeets werd in de zomer van 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij werd hiervoor met diverse therapieën en medicijnen behandeld. Begin dit jaar werd een twee tumor gevonden en gaven de artsen aan niets meer voor de bisschop te kunnen doen. In overleg werden toen alle behandelingen stopgezet. “Sindsdien zijn mijn krachten achteruitgegaan,” schrijft Mgr. Smeets. “Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag zou willen en dat ik niet meer in staat ben het bisdom te besturen.”

Op verzoek van bisschop Smeets heeft vicaris-generaal Mgr. René Maessen met ingang van 6 juli 2023 conform de canons 413 en 414 van het kerkelijk recht het volledige bestuur van het bisdom overgenomen, tot aan het moment waarop de zetel daadwerkelijk vacant raakt.