



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 20 nummer 6

Juni 2023

Een bekende (onbekende) Limmelaar:

In dit verhaal wil ik U iets vertellen over Adrianus Franciscus Vinckx die op 28 augustus 1901 te Limmel wordt geboren. Na de lagere school doorlopen te hebben gaat hij in 1915 naar het juvenaat van de broeders FIC (Fratum Immaculatae Conceptionis) aan de Tongerseweg. In 1918 wordt hij postulant en vervolgens novice op 14 augustus 1920. Hierbij ontvangt hij de kloosternaam Godardus. Zijn officiële wijding volgt in 1921 samen met 14 anderen. Ondertussen volgt hij zijn opleiding tot onderwijzer die hij succesvol afrondt waarna hij zijn eerste aanstelling krijgt te Roermond.



Hier kan hij in praktijk brengen wat hij in zijn studietijd geleerd heeft. Na enkel overplaatsingen komt hij in 1933 in Amersfoort terecht. Hier heeft hij de leerlingen niet enkel overdag maar ook 's avonds en 's nachts onder zijn hoede. Later beschrijft hij het als de mooiste tijd in zijn onderwijzers loopbaan. De zorgen aan de

leerlingen besteed overdag tijdens de lessen en 's avonds tijdens de ontspanningsuren geven hem een voldoening in zijn werk. Tel daarbij de uren tijdens de buiten activiteiten waarbij hij eveneens actief is en men ziet een 'vader' figuur die hij graag was voor zijn jongens.

De kinderen ontdekten al spoedig het zachtmoedige karakter van deze onderwijzer en de contacten tussen hem en de jeugd waren dan ook prettig; de jeugd waardeerde hem. Ook aan de andere scholen waar hij in de loop der jaren verbonden is geweest heeft hij met grote ijver en doorzettingsvermogen gewerkt. Behalve door zijn werkijsver viel Godardus ook op door een grote bescheidenheid. In alle rust verrichte hij zijn taak die hem als broeder - onderwijzer was opgedragen. Als zijn leerlingen maar tevreden waren met zijn manier van les geven dan was ook hij tevreden.

Hij hield van het kommunitieitsleven. Het was zeker voor hem geen geringe opgave, dat zijn zwakke gezondheid hem juist de avondrecreatie deed missen. Godardus was in alles een opgewekt mens met belangstelling voor het wel en wee van de mensen om hem heen. En het tekent hem dat deze belangstelling oprecht was, niet opdringerig, wel erg vriendelijk. In 1958 begint een nieuwe levensperiode voor hem wanneer hij getroffen wordt door een attaque. Na enkele maanden ging hij terug naar het voor hem geliefde onderwijs maar korte tijd later moest hij stoppen want zijn hart wilde niet meer.

Nog niet berustend in de nieuwe situatie verhuisde hij naar de verpleegafdeling van de Beyart in Maastricht de St. Lidwinakliniek. Hoewel hij opgewekt en vriendelijk blijf worden de contacten met zijn omgeving minder frequent. Behalve een jonge broeder die ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte bedlegerig is kan rekenen op zijn bezoek en aandacht. Voor zijn andere medepatiënten doet hij wat hij kan doen. Dagelijks de krant en de post bezorgen en het gezellig praatje in de portierskamer zijn voor hem een verademing. Dankbaar is hij altijd geweest voor de verpleging en verzorging aan hem besteed al heeft hij dat niet altijd onder woorden kunnen brengen. Op 2 juli 1974 overlijdt hij en wordt te ruste besteld op de begraafplaats aan de Anjoulaan wetende dat hij dat heeft gedaan waarvoor hij hier geleefd heeft.

Jo Boetsen

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zaterdag 3 juni, priesterwijding Diaken Andy Garcia in Kathedraal te Roermond en op zondag **4 juni** draagt hij eerste H.Mis op in de Walburgakerk te Amby

Zondag 4 juni 2023 – Heilige Drie-eenheid

09.00 uur H. Mis Fam. van Aubel – Augustus
Fam. van Proumeren – Augustus
Huub en Mia van Proumeren – van Sint Fiet
Jo en Mia Nijssen – van Proumeren
Theo Heinemans

Zondag 10 juni 2023 – Sacramentsdag

09.00 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 18 juni 2023 – Elfde zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en voor de overledenen van onze parochianen.

Zondag 25 juni 2023 – Twaalfde zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis voor alle zieken en voor allen die ons dierbaar zijn en voor vrede in de wereld

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500