



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 20 nummer 4

April 2023

De kerktoren van Limmel en zijn klokken

De oudste kerk van Limmel was een romaans gebouw uit de elfde eeuw, dat was gebouwd van Mergel. Rond 1400 werd er een gotische koorpartij aan toegevoegd. De oudste bekende pastoor is Wilhelmus van Valkenborch, die overleed op 23 augustus 1351. Het benoemingsrecht van de pastoors van Limmel was in handen van de abdis van de voorname vrouwenabdij van Susteren. De groei van de parochie van de bevolking na de Belgische opstand in 1830 maakte dat de oude kerk met zijn gotisch koor reeds snel te krap was. De kerk was bovendien nodig aan een restauratie toe; de laatste had in 1637 plaatsgevonden. Pastoor Savelberg werd in 1861 dus als bouwpastoor naar Limmel gestuurd, want men had besloten de oude kerk te slopen.

Het kerkbestuur was al op zoek geweest naar een architect en men was terecht gekomen bij Carl Weber uit Keulen. Niet vreemd dat men bij hem was uitgekomen. Limmel viel onder Meerssen en daar had hij een nieuw stadhuis gebouwd. Weber koos voor een neo-gotisch ontwerp dat 12.500 gulden kostte. Besloten werd dat de oude toren van mergel zou blijven staan . Pastoor Savelberg legde persoonlijk de eerste steen op 24 mei 1861. Aannemer Blanchemanche bouwde een eenvoudige kerk zonder transept en zijbeuken. De kerkwijding op 9 november 1863 betekende tegelijk het afscheid van de pastoor. Zijn opvolger C.Bodenstaff kreeg de taak de nieuwe kerk in te richten. Maar eerst zorgde hij voor geld voor een nieuwe toren. Hij en vele anderen vonden de oude toren te nietig voor de ruime nieuwe kerk.

In 1867 werd de nieuwe toren gebouwd door Joseph Houtermans voor een bedrag van 3000 gulden. In 1872 besloot het kerkbestuur de oude klok van 100 kilo in te ruilen en drie nieuwe klokken te laten gieten bij Petit en Frissen te Aarlen-Rixel. De drie klokken 542, 258 en 150 kilo zwaar, waren toegewijd aan Sint Jan de Doper, Maria en Jozef. Op een prentje dat bij de oplevering werd gedrukt staat in het Frans: “Wij, drie gezusters , luisteren als om strijd de feesten der parochie Limmel op”. Helaas hebben deze slechts gezongen tot 4 februari 1943 toen zij door klokken Peter uit de toren zijn verwijderd. Na de oorlog werden de huidige klokken in de toren opgehangen en enkele jaren later werden de uurwerken aangebracht. Matig onderhoud heeft er toe geleid dat de grote klok zich niet meer kan laten horen. Nu het uurwerk niet meer op vijf voor twaalf staat maar de goede tijd aangeeft zou het mooi zijn dat ze ook weer elk kwartier slaat en de grote klok wederom zijn klank kan laten horen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit gaat gebeuren.

Jo Boetsen

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 2 april 2023 – Palmzondag

09.00 uur H. Mis Bidden wij voor de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Voor hun families, vrienden en bekenden.

Donderdag 6 april 2023 - Witte donderdagmis

18:00 uur H. Mis voor alle zieken

Vrijdag 7 april 2023 - Goede Vrijdag

14:00 uur Kruisweg

Zaterdag 8 april 2023 – Paaswake

17.00 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 9 april 2023 – Plechtige viering van Pasen

met doopsels (Delena de Kort & Noël de Kort)

09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.

Zondag 16 april 2023 – Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)

09:00 uur H. Mis voor de overledenen van onze parochianen.

Zondag 23 april 2023 – Deerde zondag van Pasen

09:00 uur H. Mis voor allen die ons dierbaar zijn.

Zondag 30 april 2023 – Vierde zondag van Pasen

09:00 uur H. Mis voor vrede in de wereld

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Pasen, de lente van het liturgisch jaar :

De lente begint op het moment als de dag en nacht even lang zijn. Toch is de lente geen datum, maar vooral een goed gevoel: bijvoorbeeld op een zonnig terras zitten. Het sterkere zonlicht maakt bij mensen – als ze veel buiten zijn- stoffen in de hersenen aan die voor een prettige stemming zorgen. Vroeger waren mensen in het voorjaar druk met ploegen, zaaien en snoeien. Toen werd de lente geassocieerd met vruchtbaarheid en voedselproductie. Dat zie je terug in oude vruchtbaarheidssymbolen als de meiboom, de paashaas en gekleurde eieren. In de lente kun je een nieuw begin zien. Zo kun je de dood en verrijzenis van Jezus Christus ook zien. Maar Pasen is ook het feest dat Jezus Christus ons perspectief biedt. Pasen helpt ons bewuster te leven en te groeien als gelovig mens. Zo kunnen we ons vernieuwen, zoals de natuur om ons heen doet.

Triduüm:

Drie dagen vormen de kern van alle liturgie heel het parochieleven:

Witte Donderdag : brood gebroken gedeeld leven dat mensen samenbrengt er is genoeg voor iedereen.

Goede Vrijdag : aan het kruis gestorven lijkt Christus op te stijgen pijn en lijden hebben niet het laatste woord.

Pasen: uit de dood opgestaan nieuw licht een lam in de lente leven dat gevierd mag worden.



Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500