



# 't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



**PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH**  
**PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL**

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht  
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht  
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00  
E-mail: [administratie-olv@kpnmail.nl](mailto:administratie-olv@kpnmail.nl)

**Jaargang 17 nummer 3**

**Maart 2023**

## **De vastentijd**

**De vastentijd is heel speciaal een tijd van genade van de Heer.**

**De vastentijd is de tijd om goede relaties op te bouwen met elkaar.**

**De vastentijd is de tijd om de ziel schoon te maken.**

**De vastentijd is de beste tijd om jezelf te trainen.**

**De vastentijd is de tijd om de ontmoeting te verdiepen.**

**“Symbool van de overwinning - het kruis”**

Jezus werd in deze wereld geboren, is gekruisigd, gestorven en begraven. Het kruis is het teken waarin wij vast kunnen geloven. Door Zijn dood aan het kruis verlost Jezus ons en alles wat hij schiep, van de gevolgen van zonde en dood. Het kruis beschermt ons tegen het sterven in zonde.

Het kruis verlost ons van de zonde in ons leven. Het kruis zal ons altijd beschermen. We moeten niet vergeten dat het kruis ons zal redden als we het dragen. Daarom bidden wij dit jaar bijzonder de kruisweg in de veertigdagentijd en wel iedere vrijdag. Iedere vrijdag van de veertigdagentijd (vastentijd) om **15:00** uur wordt de kruisweg in de koepelkerk gebeden. Ik nodig iedereen uit om naar de kerk te komen en samen te bidden tot de Heer voor alle mensen, om onze zonden te vergeven en kracht en steun te vragen voor de mensen die het moeilijk hebben door de aardbeving in Turkije en Syrië en ook moeten we bidden voor de mensen in Oekraïne.

En ook heel bijzonder vieren wij dit jaar Goede Vrijdag en de Paaswake in onze kerk. In alle vieringen bidden wij voor de aardbeving in Turkije en Syrië en vrede in Oekraïne. Iedereen is welkom bij al deze vieringen in de kerk. Wij kunnen ook zoals Jezus lief en attent zijn voor anderen. Welkom allemaal om samen te bidden en aan het einde van de veertigdagen tijd samen de verrijzenis van Christus te vieren. De verrijzenis van Jezus Christus noemen wij Pasen. We worden in deze dagen getroffen door ziekte, oorlog en veel geweld. Juist nu wordt van ons gevraagd een lichtje te zijn in onze wereld. Een klein gebaar, een helpende hand, een woord van troost, een goed gesprek, dat zijn lichtjes in onze moeilijke tijd.

Veel mensen leven in een donkere wereld. Veel mensen zijn al heel bewust een lichtje voor elkaar in deze duistere wereld. Wij kunnen ook licht worden voor de mensen van Turkije en Syrië en Oekraïne. Mogen wij allen proberen mensen te helpen en leven wij met het licht van God. We weten dat onze trouwe God met ons meetrekt en in liefde met ons verbonden blijft. Die liefde van het licht kunnen wij aan anderen geven. Dat het voor ons allemaal een goede en zinvolle vastentijd in gebed mag worden op weg naar een vreugdevol Pasen.

Kapelaan Austin

# Kerkdiensten



**H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth**

**Vrijdag 3 maart 2023 – 15:00 uur Kruisweg (Koepelkerk)**

**Zondag 5 maart 2023 – tweede zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** Bidden wij voor de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Voor hun families, vrienden en bekenden.

**Vrijdag 10 maart 2023 – 15:00 uur Kruisweg (Koepelkerk)**

**Zondag 12 maart 2023 – derde zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

**Vrijdag 17 maart 2023 – 15:00 uur Kruisweg (Koepelkerk)**

**Zondag 19 maart 2023 – vierde zondag veertigdagentijd**

**09.00 uur H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon.

**Vrijdag 24 maart 2023 – 15:00 uur Kruisweg (Koepelkerk)**

**Zondag 26 maart 2023 – vijfde zondag veertigdagentijd,**

**09:00 uur H. Mis** voor de overledenen van onze parochianen.

**Vrijdag 31 maart 2023 – 15:00 uur Kruisweg (Koepelkerk)**

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK  
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500

# VASTENACTIE

Beste mensen,

Iedere jaar vieren wij de Vastentijd. Dit jaar vieren wij vasten vanaf 22 februari en in dezelfde tijd van de vasten houden wij ook het vastenproject. Dit jaar hebben wij als het project voor het repareren van de klok van onze eigen kerk. De klok van onze kerk in Limmel is kapot. De klok staat altijd om 5 voor 12 stil. Als de mensen in de buurt van de kerk lopen of fietsen, kijken zij altijd naar de toren van de kerk om te weten hoe laat het is. De tijd is altijd om 11:55 uur in ochtend, middag, avond en nacht.



In ons leven staan wij niet stil. Wij gaan verder, maar onze kerkklok is altijd stil op dezelfde tijd. Daarom willen wij dit jaar samen geld bijeen brengen om onze eigen kerkklok te repareren. De klok geeft de tijd aan, ook de tijd van onze eucharistievieringen. Het is van belang, dat de klok weer goed gaat lopen. Daarom moeten wij de klok laten restaureren. Dat kost veel geld. Daarom vragen wij aan sponsoren, aan u, om ons te helpen met geld, ieder naar eigen mogelijkheden. Het zou echt fantastisch zijn, als de klok weer gaat lopen.

Alvast HEEL HARTELIJK DANK voor uw bijdragen.

Kapelaan Austin

**Bankrekening:** Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587