



# 't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



## PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht  
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht  
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00  
E-mail: [administratie-olv@kpnmail.nl](mailto:administratie-olv@kpnmail.nl)

Jaargang 17 nummer 1

Januari 2023

### Ontmoeting met een engel

Een ontmoeting met een engel kan een bijzondere en overweldigende ervaring zijn, zeker als het om een bovennatuurlijke verschijning gaat. In de Bijbel moeten engelen de personen aan wie ze verschijnen meestal eerst geruststellen met de woorden 'Vrees niet'. Pas daarna kunnen ze hun boodschap vertellen.

Hoe de engel er precies uitziet, staat er in veel bijbel verhalen niet bij. Dat laat ruimte voor verschillende gedaantes waarin engelen tot ons kunnen komen. Hun uiterlijk is ook niet zo belangrijk. Het gaat om wat ze zeggen en/of doen. Daaruit blijkt, vaak pas achteraf, dat ze van God komen.

Ook in onze tijd komen mensen soms een engel op hun pad tegen. Enkelen zien en horen onverwacht een geestelijk wezen dat licht en liefde uitstraalt.



Zo'n ervaring kan – na de aanvankelijke schrik – een sterke heilzame wending met zich meebrengen.

Anderen hebben een bijzondere redding bij een ongeluk meegemaakt. Zij hebben daarin de aanwezigheid van een beschermengel gevoeld. Verschillende mensen hebben een engel ontmoet in de gedaante van een medemens die op het juiste moment verscheen en hulp bood. In de Bijbel komt dit ook voor, bijvoorbeeld bij Abraham en Sara, die drie vreemden als gast ontvingen. Deze gasten bleken engelen te zijn.

## Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

**Zondag 01 januari 2023 - Heilige Maria, moeder van God**  
**09.00 uur H. Mis** Voor Bertie Steijns-Hoffmans

**Zondag 08 januari 2023 – Openbaring des Heren**  
**09.00 uur H. Mis** voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

**Zondag 15 januari 2023 – 2<sup>de</sup> week door het jaar**

**09.00 uur H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon

**Zondag 22 januari 2023 – 3<sup>de</sup> week door het jaar**

**09:00 uur H. Mis** voor de overledenen van onze parochianen.

**Zondag 29 januari 2023 - 4<sup>de</sup> week door het jaar**

**09.00 uur H. Mis** voor diegene die de vlucht zijn om een goed heen komen te vinden en rust en ruimte om te leven.

## **Openbaring van de Heer**

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de Wijzen die een ster in het oosten zagen staan en deze volgden tot in Bethlehem, om Jezus te begroeten als de pasgeboren koning der joden. Dat deze wijzen uit het oosten kwamen, gaat terug op Matteüs 2:1. Dat de wijzen de ster (van Bethlehem) "in het oosten" gezien hebben (Matteüs 2:2,9), moet in dit verband dus betekenen dat zij de ster zagen terwijl ze in het oosten waren - en niet dat de ster aan de (voor hen) oostelijke hemel verscheen.

Oorsprong Het feest ontstond in de vierde eeuw in het oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (επιφάνεια, epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht:

de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van Jezus echter steeds op 25 december. Met de overname van het feest van de epifanie op 6 januari door de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der wijzen herdacht, waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt gevierd.



**Bankrekening:** Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK  
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500