



# 't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



**PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH**  
**PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL**

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht  
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht  
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00  
E-mail: [administratie-olv@kpnmail.nl](mailto:administratie-olv@kpnmail.nl)

Jaargang 16 nummer 12

december 2022

## **Op weg naar het licht: De donkere dagen voor Kerstmis**

Elke keer opnieuw ben ik verwonderd over ons kerkelijk jaar. Door de vieringen en gebeden van elke dag mag ik daar elke jaar weer opnieuw intens kennis mee maken. Juist die donkere dagen voor kerstmis zijn daarbij gewoon heel mooi omdat er zoveel 'licht en warmte' in zit. Dat begint met de 'Elfde van de Elfde' maar anders dan voor de Carnavalslustigen denk ik minder aan Carnaval dan aan Sint Maarten en traditie om met een lampion, met een lichtpuntje in de hand op te trekken door het donker van de nacht naar een groot vuur waar warme chocolademelk wordt of werd uitgedeeld en het spel gespeeld waarbij Sint Maarten zijn mantel doormidden snijdt om hem te delen met die arme bedelaar, die later in een droom als Christus zelf aan hem verschijnt.

Op 19 november volgt de herdenkingsdag van Elisabeth van Thuringen, velen zullen haar niet zo goed kennen, maar zij was populair bij de schilder Aad de Haas: Zij mocht geen brood naar de armen brengen van haar familie (dat was geld weggooien!), maar zij deed het toch. Haar familie betrapte haar. Maar God zelf had de broden ondertussen in rozen veranderd. Met dat motief van die rozen schildert Aad de Haas heel het plafond van de kerk van Wahlwiller.

Op 22 november is het feest van Cecilia, die van muziekgezelschappen en koren in deze tijd hulde mag ontvangen en ons uitnodigt om te zingen en te musiceren. Een aantal feestdagen op de kalender van de heiligen slaan we voor het gemak over om bij de Heilige Barbara uit te komen op 4 december en daarom heeft zij de naam gekregen van de ‘vrouw van Sinterklaas’, die op 5 december gevierd wordt met en zonder roetveeg Pieten. Barbara heeft hier goed werk gedaan bij ons en tunnelbouwers, wijkbewoners, parochianen, mijnwerkers en zelfs de koning samengebracht en met elkaar verbonden. Sinterklaas 5 december spreekt voor zich. Die vraagt om een mooi gedicht.

Op 8 december hebben we het feest van de patrones van de Franciscanen en van het bisdom Roermond, namelijk het feest van Maria onbevleete ontvangenis, 9 maanden voor 8 september, het feest van Maria geboorte. Maar de stoet van Heilige gaat verder en op 13 december hebben we het feest van de Heilige Lucia, die mij aan Lucie Claassens herinnert. Lucia werden de ogen uitgestoken, maar zij bleef het licht zien met haar innerlijk geestesoog tot ontsteltenis van haar martelaren en zo komen we bij Kerstmis 25 december en dan heb ik nog niets kunnen schrijven over de prachtige teksten van de profeet Jesaja die in de advent bijna elke dag gelezen

worden met telkens opnieuw die droom van dat nieuwe licht dat gaat schijnen in de duisternis en ons de weg zal wijzen naar Vrede en Gerechtigheid, een droom om te blijven koesteren en te zien in de 4 lichten van de adventskrans.

Pastor Mattie Jeukens ofm.



# Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk -  
Limmel / Nazareth



- Zondag 4 december 2022 – Tweede Zondag van de Advent**  
**09.00 uur** H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen
- Zondag 11 december 2022 – Derde Zondag van de Advent**  
**09.00 uur** H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.
- Zondag 18 december 2022 – Vierde Zondag van de advent**  
**09.00 uur** H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne.
- Zaterdag 24 december 2022 – Kerstavondmis en Kerstnacht**  
**18:30 uur** **Nachtmis van Kerstmis.**  
Voor onze samenwerkende parochies en voor Jan Huveneers en overledenen van de familie Wouters en de familie Huveneers.
- Zondag 25 december 2022 – Hoogfeest van Kerstmis.**  
**GEBOORTE VAN JEZUS – KERSTMIS, Hoogfeest**  
**09.00 uur** H. Mis voor Jan Huveneers en overledenen van de familie Wouters en de familie Huveneers en alle net geboren kinderen.
- Maandag 26 december 2022 – Tweede kerstdag (KOEPELKERK)**  
**10.30 uur** H. Mis in de Koepelkerk voor diegene die de vlucht zijn om een goed heen komen te vinden en rust en ruimte om te leven.
- Zondag 01 januari 2023 - Heilige Maria, moeder van God**  
**09.00 uur** H. Mis Voor de eenheid van de kerk.

## ZIEKENCOMMUNIE

Het is de tijd van Kerstmis. Iedereen viert de geboorte van Christus. Iedereen krijgt het licht in hun leven. Het licht is Jezus Christus. Iedereen ontvangt de communie in de eucharistieviering van Kerstmis. Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te komen wonen voor Kerstmis, maar wilt u toch graag de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. Ik zal u dan de communie komen brengen. U kunt mij hiervoor bellen. Ik zal dan daarna de heilige communie of ziekencommunie bij u thuis komen brengen. U ontvangt niet alleen de communie maar ook het Licht van de wereld. Ik wens u een Zalig Kerstmis.

Kapelaan Austin - 0687971327.



**Vieringen rond Kerstmis in onze samenwerkende kerken. Kerstavond 24 december 2022**

18:00 uur Gezinsviering in de OLV van Lourdeskerk, Wittevrouwenveld.

18:30 uur Nachtmis in de kerk van Limmel.

20:00 uur Nachtmis in de Koepelkerk.

20:00 uur Nachtmis in de OLV van Lourdeskerk, Wittevrouwenveld.

**Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587**

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK  
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500