



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen
Tel.: 043 - 363.29.67, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Jaargang 16 nummer 11

november 2022

De Eerste Communie en het Vormsel

Beste parochianen, Ieder jaar doen kinderen in onze parochie de Eerste Communie en ontvangen zij het Vormsel. Zo ook dit jaar.

Betekenis van de Eerste Communie:

De 'eerste Heilige Communie' is de eerste keer, dat de kinderen als katholieke gelovigen mogen deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. De kinderen krijgen een hostie: een klein stukje brood dat in de Heilige Mis is veranderd in het 'Lichaam van Christus'. Zo komt Jezus zelf aanwezig in het leven van kinderen.

Communie:

Het woord 'communie' betekent gemeenschap. In de communie ontmoeten de kinderen Jezus zelf en worden zij tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap van Christus.

Om de communie te mogen ontvangen moeten de kinderen eerst gedoopt zijn. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun Eerste Heilige Communie als ze zeven of achtjaar zijn.

Initiatie:

Doopsel, Eerste Communie en Vormsel worden de drie initiatiesacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel waarin God en mens elkaar ontmoeten en waarin God alle goeds aan mensen geeft. Er gebeurt daadwerkelijk iets! Daarom wordt een sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent inwijding: door Doopsel, Eerste Communie en Vormsel worden kinderen ingewijd in het christelijke leven. Zij vormen de basistoerusting van iedere katholiek. De katholieke kerk kent in totaal zeven sacramenten.

Betekenis van het Vormsel:

In de kerk worden de kinderen gevormd op hun weg naar volwassenheid. Het vormsel is een krachtige verbinding van alles wat een mens vormt: dit sacrament draagt er wezenlijk aan bij dat de kinderen voluit zichzelf worden, een uniek mens, medemens in Gods naam! De gebruikelijke leeftijd om het vormsel te ontvangen is twaalf of dertien jaar.

Het Vormsel :

Het Vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het Doopsel vormt het min of meer één geheel. In het Vormsel krijgen de kinderen zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt. Door het Vormsel krijgen de kinderen de Heilige Geest in hun leven en de Geest begeleidt de kinderen op een goede manier op hun weg door heel hun leven. Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van (con)firmare, d.w.z. sterken (in geloof).

Vol van de Heilige Geest:

Zo zijn Doopsel en Vormsel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overeenkomsten zijn groot. Bij het vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de Heilige Geest. Jezus was zelf volwassen toen Hij door Johannes gedoopt werd met water. Daarbij kwam tegelijkertijd de Heilige Geest over hem. We noemen Jezus: de Christus, de Gezalfde. Chrisma, de elk jaar opnieuw door de bisschop gewijde zalf, is hét teken van de Heilige Geest: wij mogen zo voluit christen zijn.

Gevormd worden we door alles wat we in het leven ervaren, door ieder die we ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is hiervan de verdieping: ons geloof wil het fundament zijn dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

Viering van de Eerste communie en het Vormsel:

In 26 november dit jaar 2022 zal het Vormsel toegediend worden.

In 18 mei volgende jaar 2023 zal de Eerste Communie uitgereikt worden.

Kinderen moeten enigszins kunnen lezen en schrijven om de voorbereiding te kunnen volgen. Die viering kan wel plaatsvinden in de kerk van OLV van Lourdes.

Aanmelding:

Pastorie Lourdeskerk, Voltastraat 45, NL 6224 EK Maastricht.

Telefoon : 0031(0)43 – 3634348.

E-mail : administratie-olv@kpnmail.nl of jmpp.jeukens@planet.nl.

Kapelaan Arockia Austin

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

- Zondag 09.00 u** **6 november 2022** – *32e Zondag door het jaar*
H. Mis voor overleden parochianen, familieleden en vrienden
- Zondag 09.00 u** **13 november 2022** – *33e Zondag door het jaar*
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen
- Zondag 09.00 u** **20 november 2022** – *Feest van Christus Koning van het heelal*
H. Mis voor hulp voor gebroken gezinnen
- Zondag 09.00 u** **27 november 2022** – *Eerste Zondag van de advent*
H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne
- Zondag 09.00 u** **4 december 2022** – *Tweede zondag van de advent*
H. Mis voor toekomstperspectief voor werkelozen

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

INTENTIES VOOR HEILIGE MIS AANMELDEN

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht. Tel.: 043-3634348

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.
Tel.: 043-3634348

PASTORIE / M. JEUKENS 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST 043 – 6314500