

## ALLEBONNEUR



Versierde trekpaarden slepen de nieuwe mei-den in Mheer de berg op.  
© DE LIMBURGER

**Door Joos philippen en René Willems**

Allebonneur, de rubriek waar plaats is voor een kritische noot, een toefje societynieuws en een knipoog naar hotemetoten die zichzelf soms te serieus nemen.

### **Gehoorzaamheid**

De nieuwe mei-den van Mheer lag zaterdagavond al een tijdje klaar bij de Mariakapel aan de voet van de steile Dorpsstraat. De jonkheid moest wachten op het klokje van gehoorzaamheid: zodra de avondmis in de parochiekerk was afgelopen, zou de pastoor de klokken luiden, ten teken dat de stoet zich in beweging kon zetten voor de laatste klim met de mei-den naar het pleintje bij café Quanten. Maar de klokken zwegen. En zwegen. En zwegen. „Blijkbaar is het dit jaar een hoogmis”, mopperde een van de ongeduldige toeschouwers langs de route. Maar traditie is traditie: de jonkheid kwam pas in actie toen de kerkklokken even voor achten eindelijk begonnen te beieren. Zoals het een vereniging als de jonkheid betaamt. (RW)

### **Leeijen**

De bijeenkomst had iets mystieks. In de collegkamer van het Maastrichtse stadhuis arriveerde Rien Leeijen, de graag zwijgzame loodsensbouwer. Althans, hij

praat volop, maar komt liever niet in de publiciteit. Nu was hij een soort eregast en mocht hij allerlei loftuitingen ondergaan. Zijn eerste woorden waren een tikje onwennig, gaandeweg voelde hij zich beter op zijn gemak. De wethouders begroetten deze verloren zoon, en o wat was de man meegevallen, zeker 'na allerlei typering in de media'. Voor de goede zaak is veel toegestaan en honing om de mond smeren hoort daarbij. Als die woonwijk Limmel aan de Maas nu maar doorgaat.

## **Leeijen 2**

Ook Leeijen zelf kiest eieren voor zijn vele geld. Bij het betreden van het stadhuis verklaarde hij de woningbouw een 'wereldplan' te vinden en met microfoons onder zijn lippen verklaarde hij óm te zijn, ook in het belang van de wijk. „Dit is absoluut het beste plan, ik ben er dag en nacht mee bezig, ga binnenkort zelfs naar München om de woningen nóg duurzamer te maken.”

Zo veel passie voor woningen bouwen is voor de volgers wennen. Die passie gaat gepaard met een magistraal rendement, maar goed: we zagen ook cadeautjes die de opgeluchte wijk Limmel, aan deze goedheiligman overhandigde, her en der een knuffel zelfs. The show must go on, feelgood is het adagium en dat samenwerkingscontract komt er wel. Want er is me nu toch een prachtige portie vertrouwen over en weer!

We vinden het best gemakkelijk. Aardig acteerwerk en dat vanuit een goed hart. De toenadering is – al met al – een heel mooi stap.

Voor Limmel hopen we dat er eind dit jaar keiharde definitieve afspraken liggen. Mocht er straks toch nog een zakelijke kink in de kabel komen, dan hebben we in elk geval de beelden nog. Die passen in de zeer nuttige cursus 'Hoe voorkom ik te vroeg juichen?' (JP)

## **Mazjerang**

De gemeente Valkenburg aan de Geul geeft sinds enkele jaren een eigen informatieblad uit: de Mazjerang. Om niet langer afhankelijk te zijn van de traditionele dag- en weekbladen, die toch maar schrijven wat ze willen. Het blad wordt huis aan huis verspreid. Althans, dat is de bedoeling. Die bezorging is nog steeds een dingetje in Valkenburg. De gemeente heeft dat uitbesteed aan lokale verenigingen, maar die hebben stuk voor stuk een schrijnend tekort aan vrijwilligers. Zo kan het gebeuren dat het mei-nummer van de Mazjerang pas

afgelopen weekeinde bij veel inwoners van Valkenburg in de bus viel. Konden ze toch nog lezen dat ze de woensdag daarvoor naar de Dodenherdenking op de Cauberg hadden gekund... (RW)