



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastoor P. Horsch: 06 - 123 26 463

Pastorie: Kerkstraat 8, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Tel.: 043 - 363 29 67, b.g.g. in noodgeval 043 - 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 16 nummer 6

juni 2022

Wat is dat: Pinksteren ?

Jonge denken bij het woord *Pinksteren* misschien aan Pinkpop en bijbehorende klinkende namen zoals Metallica, Pearl Jam, Imagine Dragons, Nothing But Thieves. Ik heb daar niet zo'n verstand van. Ik denk bij het woord *Pinksteren* terug aan vroeger: mooi weer, zondagse kleren, naar de kerk gaan en een gevoel van vrijheid. In mijn jeugd ging nog bijna iedereen naar de kerk, zeker op *Pinksteren*. Maar wat daar de religieuze betekenis van was, drong niet zo diep tot mij door. Later hoorde ik wel over het feest van de Heilige Geest, maar sommigen zeiden er dan meteen bij: "daar kan ik me niks bij voorstellen". Als jongvolwassene en zeker tijdens de



priesteropleiding begon het voor mij pas geleidelijk duidelijker te worden, wat het betekende dat wij met *Pinksteren* de komst van de Heilige Geest vieren. Daarom kan ik me voorstellen dat vandaag de dag voor velen *Pinksteren* en *Heilige Geest* maar vage begrippen zijn.

Mooie dingen trekken je aandacht en belangrijke zaken verdienen die aandacht ook. Op 5 juni viert de Kerk het feest van *Pinksteren*, waarbij niet alleen wordt teruggedacht aan het moment waarop de leerlingen van Jezus werden overspoeld door een geweldige goddelijke kracht die we de Heilige Geest noemen. Tijdens dit herdenken willen we ons openstellen voor deze Geest om zelf daardoor in heel ons wezen geraakt te worden. In het begin van de kerkgeschiedenis heeft die voor een enorm enthousiasme gezorgd, waardoor het geloof in de verrezen Jezus snel werd verspreid. Vandaag de dag ervaren we de uitwerking van die Geest in ons leven nog steeds doordat wij erdoor in staat zijn tot liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.

Wij worden door de Heilige Geest tot woningen van goddelijke liefde en die liefde verbindt. In de Bijbel vinden we het pinksterverhaal waarin mensen van verschillende talen elkaar verstaan; dus dankzij de Geest verdwenen daar de barrières tussen mensen. Daar ontstond de geloofsgemeenschap die we Kerk

noemen. En nog steeds is het zo: waar de Geest werkzaam is, verdwijnt de verdeeldheid en groeien vrede en eenheid. Daar hebben wij zelf – en daar heeft de wereld – behoefte aan.

Pastoor P. Horsch



Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

Zondag 29 mei 2022 – 7e Zondag van Pasen
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn

van de vrijwilligers van de parochie

Zondag 5 juni 2022 – HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
09.00 u H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon

Zondag 12 juni 2022 – HOOGFEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEËNHEID
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Nazareth op voorspraak van de Heilige Antonius van Padua

Zondag 19 juni 2022 – HOOGFEEST VAN SACRAMENTS DAG
09.00 u H. Mis voor de overledenen van de parochie

Zondag 26 juni 2022 – 13e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel op voorspraak van de Heilige

Johannes

de Doper

Zondag 3 juli 2022 – 14e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor pastoor Mulkens



**Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:
Uiterlijk vrijdag 17 juni 2022**

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper,
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

Bijzondere dagen in de maand juni

13 juni - Antonius van Padua

De kerktoren van Nazareth en de kapel herinneren aan de parochiekerk van Nazareth die daar heeft gestaan en toegewijd was aan de H. Antonius van Padua. De kerkelijke feestdag van Antonius van Padua is op 13 juni, dus dit jaar op een maandag. De zondag ervoor willen wij hieraan aandacht schenken in de viering van 09.00 uur in de kerk van Limmel.

24 juni - Johannes de Doper

De kerk van Limmel is toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper. Zijn geboortefeest vieren we op 24 juni; dat is dus een half jaar eerder dan de geboorte van Jezus. De dichtstbijzijnde zondag – 26 juni – willen wij hieraan aandacht schenken in de viering van 09.00 uur in onze kerk.

29 juni - Petrus en Paulus

Deze twee grote figuren staan aan het begin van het christendom en hebben beiden hun leven gegeven voor de verspreiding van het geloof in de verrezen Heer. Petrus is ondersteboven gekruisigd; Paulus is onthoofd.



Vergelijking: Johannes de Doper en Jezus

Johannes preekt veel over het oordeel van God over de mensheid aan het einde der tijden. Hij zegt er wel bij dat er redding mogelijk is.

Jezus spreekt vooral over redding en noemt ook het eindoordeel.

Johannes zegt: “De bijl ligt reeds aan de wortel” en waarschuwt voor

het nabij zijnde oordeel.

Jezus: "Wacht even voordat je de onvruchtbare vijgeboom omkapt; misschien draagt hij het volgend jaar vrucht". Met andere woorden: tot aan het eindoordeel krijg je de kans om je te bekeren.

Johannes onderstreept de ernst van zijn boodschap door streng te vasten;

Jezus onderstreept zijn vredesboodschap door het vieren van feesten.

Johannes kondigt "de komende" aan voor de nabije toekomst.

Jezus ziet in zijn eigen werkzaamheid het aanbreken van Gods heerschappij al beginnen.



PAROCHIEBUREAU KERKSTRAAT 6,
BORGHARENDINSDAG EN VRIJDAG 13.30 - 17.00
UUR 043 – 363.29.67
PASTOOR P. HORSCH 06 – 123.26.463
PRIESTERWACHTDIENST 043 – 631.45.00