



Limmel herdenkt

**75 JAAR
VRJHEID**

Vier en verbind

2019

Leg digitaal een bloem bij ons Gedenkteken oorlogsslachtoffers in Limmel.

Vrijdag 13 september 2019 heeft de werkgroep Vier en verbind (Buurtnetwerk Limmel, Stichting Beheer Kapelaan Lochtmanhuis en Integraal Kind Centrum De Geluksvogel) samen met onze bewoners en de jeugd 75 jaar bevrijding van Limmel gevierd.

Het was een mooie en dankbare dag: het herdenken van onze helden, onze bevrijders, en het vieren van onze vrijheid.

Vanaf deze dag heeft onze school IKC de Geluksvogel het Gedenkteken oorlogsslachtoffers kerkhof Limmel geadopteerd, en verzorgt de school regelmatig het onderhoud zodat er een schoon Gedenkteken op het kerkhof staat.

Zo staat het Gedenkteken ook op de site van Nationaal comité 4 en 5 mei.

Hier kunt U op <https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/3710/maastricht-gedenkteken-oorlogsslachtoffers-kerkhof-limmel> nu digitaal een bloem leggen en eventueel uw eigen verhaal of gedachte over de vrijheid schrijven.

Ga hiervoor naar het tabblad LEG EEN BLOEM.

Zo kunnen wij in deze tijd toch iets bijdragen, herdenken wij onze bevrijders en vieren wij onze vrijheid. Tevens ondersteunen wij ook onze jeugd van IKC de Geluksvogel met digitale bloemen op het Gedenkteken en misschien wel met hele mooie boodschap of een verhaal.

En vergeet onze vrijheid niet,
om te herdenken
en ook te vieren !

**OP 4 MEI HANG
IK DE VLAG
HALFSTOK**

**OP 5 MEI HANG
IK DE VLAG
UIT**

