

COLUMN IMPASSANT

Slipschool

AD VAN ITERSON

We moeten over grenzen heen kijken. We moeten geen muren optrekken. We moeten af van het wij-zij-denken. We moeten geen bevolkingsgroepen wegzetten. We moeten verbinding zoeken. Te veel 'moeten'? Nee, nee, dat moeten we anders zien. Het is allemaal voor onze bestwil. Het zal wel. Ik geloof dat de samenleving ook profijt heeft van groepsdenken. 'Die van ons' tegenover 'de anderen' is goed voor de prestaties van beide groepen. Je kunt heel nobel naar een wereldgemeenschap streven, maar dan kom je op een dag toch buitenaardsen tegen, die weer heel anders zijn. Begint alles opnieuw.

Woensdag ontplofte het nieuws dat Limmel en Nazareth samen een 'wijkenhart' krijgen, bij de nieuwe tunnel. Ze vormden al één prachtwijk, ze hadden al één processie en één carnavalsvereniging, maar dit doet toch de deur dicht, sorry. Wij hebben namelijk goede herinneringen aan het groepsdenken uit onze Limmelse kinderjaren. De gemeenschappelijke vijand waren 'die van Nazareth'. Met hun hoogbouw, hun moderne kerk, hun indorockgroepen, hun De Gruyter-winkel, waar je sambal oelek kon krijgen. Het zou wat. Wij hadden... Wij hadden ook van alles. Een fanfare. Een echte kermis, met botsauto's, een schiettent en een rups. Hadden ze in Nazareth allemaal niet. En, tromgeroffel, wij hadden een slipschool! Geopend in 1963. De eerste van het land? In ieder geval van Maastricht, wat nog

indrukwekkender was. De slipbaan lag uitgerekend op de plaats, langs het spoor, waar volgend jaar dat nieuwe winkelcentrum moet verrijzen.

Het is waar: de slipschool heeft het niet lang volgehouden. Werd ook vooral bezocht door mensen uit de buurt. Maar het experiment blijft voor eeuwig Limmels trots en niet die van Limmel-Nazareth. Je leerde hoe je niet in een slip raakte, bijvoorbeeld door tegen te sturen. Maar je leerde ook juist extra spectaculair te slippen. Twee, drie keer in de rondte met je Kever of Daffodil, zonder tegen het hek te botsen, en dan lachend uitstappen. Zo waren die van Limmel – toen ze nog ‘wij’ waren en niet ‘wij en zij’.