



STADSDORP LIMMEL

**75 JAAR
VRJHEID**

Beste inwoners van Limmel,

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Limmel werd bevrijd. Limmel wil dit bijzonder historisch moment herdenken onder het motto van 75 Vrijheid: VIER&VERBIND.

De werkgroep VIER&VERBIND heeft voor die middag een programma samengesteld met vooral de hulp van de kinderen van Basisschool de Geluksvogel. We hebben iedereen: bewoners, studenten, bedrijven, winkeliers enz. uit het Limmelse getracht te bereiken.

Vrijdag 13 september as is er vanaf 13.45u een bijeenkomst waarbij verzameld wordt bij het Kapelaan Lochtmanhuis om vervolgens richting het 'Gedenkteken Oorlogsslachtoffers Limmel' te gaan waar de herdenking zal plaats vinden. Na afloop is er een samenkomst in het Kapelaan Lochtmanhuis waar VIER&VERBIND het motto is.

Limmel nodigt jullie allemaal graag uit om dit bijzonder historisch moment in verbondenheid samen te vieren.

Onderstaand de flyer met het programma.

Buurtnetwerk Limmel






75 jaar
Liberation

Vier & verbind



Wat: samen staan we stil bij en gedenken we de oorlogsslachtoffers, ook vieren we samen onze vrijheid

Wanneer: vrijdag 13 september

Tijd: 13.45 uur

Waar: verzamelen voor het Lochtmanhuis erna lopen we naar het kerkhof

Na afloop **VIEREN** we in **VERBONDENHEID** onze vrijheid onder het genot van een kopje koffie / thee en blikken we terug op 75 jaar vrijheid.

Werkgroep Vier & Verbind

(buurtnetwerk Limmel, Stichting beheer Kapelaan Lochtmanhuis, Integraal Kind Centrum De Geluksvogel)