



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Administrator: Pastoor P. Backus

Parochiesecretariaat: vacant

Pastorie en parochiesecretariaat

Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 13 - nummer 10

oktober 2019

Maria op weg naar Elisabeth.

Meditatieve gedachten bij de oktobermaand als rozenkransmaand.

Alles begint met een verrassing. De engel Gabriël treedt binnen in het huis van een maagd in Nazareth. Maria schrikt van de woorden en de groet van de engel. In de loop van het gesprek ervaart Maria van de engel: ook Elisabeth –een familielid – heeft nog in haar hoge ouderdom een zoon ontvangen; ofschoon zij als onvruchtbaar bekend stond is zij nu in haar zesde maand. Want bij God is niets onmogelijk.

Is dit de impuls van het antwoord van Maria, dat daarop volgt?

De Maagd des Heren voelt aan, dat de boodschap van God over Elisabeth niet zomaar zijdelings vermeld wordt. Het gaat niet zomaar om een boodschap. Het Woord van Jezus dat God door Zijn engel mededeelt, heeft een diepere zin. Daarom haast Maria zich naar Elisabeth, omdat God haar aandacht op haar familielid gericht heeft.

Niet omdat zij nieuwsgierig is, haast Maria zich door het bergland van Judea, alsof zij de woorden van de engel wil testen. Ook niet om te helpen gaat Maria zo snel naar Elisabeth. In dit soort situaties gaan wij te gemakkelijk van onze eigen ervaringen uit. Wij mensen zijn van nature nieuwsgierig, op sensatie belust, en willen graag nieuwtjes rond strooien. Niet om met Elisabeth te praten gaat Maria op weg, die vaak zo idyllisch beschreven wordt. Maria zou door een doornenbos gegaan zijn: heel fantasierijk, maar niet bijbels ondersteund.

De haastige gang van Maria naar Elisabeth toont haar gehoorzaamheid tegenover God' die haar geest op Elisabeth gericht heeft.

Hoe hardhorig zijn wij, als wij zoeken naar de weg van God in ons leven? De H. Benedictus spreekt over gehoorzaam zonder te aarzelen. Aan het voorbeeld van Maria kunnen wij leren, hoe wezenlijk het is, ons onmiddellijk en snel te voegen naar de wil van God, die in de H. Geest aan ons medegedeeld wordt. De verrassing Gaat verder. Als Elisabeth de groet van Maria hoort, springt het kind van vreugde op in haar schoot. De moeder voelt deze vreugdevolle beweging en wordt van de H. Geest vervuld. Maria doet niets buitengewoons, zij groet. En toch gebeurt bij haar groet iets wonderbaarlijks. Door de Godmens, zij onder haar hart draagt, heiligt Maria Johannes. Johannes wordt op dit ogenblik tot de grootste van alle profeten uitgekozen, tot voorloper van het Lam van God dat hij eens in de Jordaan zal dopen.

Door de aard van de gelovige gehoorzaamheid heeft Maria haar eerste werk gedaan. Het is een werk van de bemiddeling van de genade, die de engel "vol van de genade" begroet heeft. Hier is Maria heel duidelijk de Kerk. Ook de Kerk is uitgekozen, geroepen en gezonden, de overvloed van genade uit te dragen tot aan de uiteinden van de wereld, en in de Kerk ieder van ons. Dat de genade gelijk werkzaam wordt als Maria groette, heeft een diepe betekenis. Het juiste verhouden van de boden van God begint met een vriendelijke groet. Jezus maant zijn leerlingen, eerst te groeten: De vrede zij met u. Niet menselijke hulp en onderricht brengen de leerlingen, maar Jezus zelf. "Wie u opneemt, neemt Mij op". Waar de Bode van God aangenomen wordt, waar de genade aangenomen wordt, komt het tot lof aan God. Elisabeth prijst Maria om haar geloof, waarvan zij de vrucht ervaren heeft. Maria stemt in en met het Magnificat, de lofprijzing die in het kerkelijk jaar iedere dag in de vesper gezongen wordt en waarmee ook wij kunnen instemmen.

Moge dit een uitnodiging zijn om iedere zondag **een half uur voor de H. Mis** het rozenhoedje te bidden in de kerk van Johannes de Doper.

Pastoor P. Backus.

Inhoud KERKBLAADJE ONDER VOORBEHOUD!

→ **Allerzielenlof en zegenen van de graven.**

Zondag 27 oktober 2019 14.00 uur H. Johannes de Doper Limmel.

Zondag 27 oktober 2019 15.30 uur H. Cornelius Borgharen

Zondag 27 oktober 2019 17.00 uur H. Martinus Itteren

De lijst met overledenen waarvan de kerkelijke uitvaart vanuit de kerk van Limmel heeft plaatsgevonden in de periode van 1 november 2018 tot 1 november 2019 zal in het volgende kerkblaadje gepubliceerd worden.

- ❖ Geen doopsels in de afgelopen periode.

Overleden

Geen uitvaarten vanuit de kerk van Limmel.

**Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 8 okt. 2019.**

KERKDIENTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

<p>H. Mis op zondag om 9.00 uur. Rozenkransgebed op zondag een half uur voor de H. Mis.</p>

- Vr. 4 okt Eerste vrijdag van de maand.
Ziekencommunie vanaf 09.30 uur.(???)
- Zo 6 okt **Zevenentwintigste zondag door het jaar.**
Collecte voor het groot onderhoud van de eigen kerk.
09.00 u. H. Mis.
- Do 10 okt. H. Maagd Maria, Sterre der Zee.**
- Zo 13 okt. **Achtentwintigste zondag door het jaar.** H. Lucas.
09.00 u. Gezongen H. Mis
voor de overledenen van een familie (st); Tiny Kuijpers –
Pluijmaekers; Paula Duchateau -Timmermans
- Zo 20 okt. **Negenentwintigste zondag door het jaar.**
Wereldmissiedag.
09.00 u. Leesmis..
- Zo. 27 okt. Dertigste zondag door het jaar.**
ALLERZIELENVIERING.
09.00 u. H. Mis.
Overleden parochianen Limmel en Nazareth.
- 14.00 u. Allerzielenviering en zegenen van de graven.**
- Vrij. 1 nov** **Allerheiligen. (verplichte feestdag).**
10.00 u. H. Mis (???)

**Za 2 nov.
19.00 u.**

**Gedachtenis van alle overleden gelovigen. Allerzielen.
H. Mis (???)**

VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

Collecte groot onderhoud van de kerk.

Deze collecte op de eerste zondag van september heeft opgebracht € 43,-.
Hartelijk dank!

Begraafplaatsen.

In verband met de komende Allerzielenviering vragen wij uw aandacht voor het onderhoud van de graven.

Ook als er graven geruimd dienen te worden vernemen wij dat graag schriftelijk van u aan het adres van ons secretariaat: Kerkstraat 8 Borgharen of per E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Opgeven Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur Ook is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het parochiesecretariaat.

Viering van het H. Vormsel in 2019 (schooljaar 2019-2020).

Datum en plaats volgen.

Aanmelden: op het parochiekantoor.

DANKBETUIGING.

Op zondag 23 september 2019 heb ik als pastoor en administrator afscheid genomen van de parochies Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth. Ongeveer 25 jaar heb ik mogen werken met u in deze parochies. Het was niet altijd gemakkelijk, maar toch kijk ik dankbaar terug op deze lange periode.

Van harte wil ik allen danken met wie ik heb mogen en kunnen samenwerken. Ik bid dat het u allen goed mag gaan en dat u trouw blijft aan uw parochie, maar vooral aan uw geloof. Moge de goede God u zegenen

P. Backus –pastoor.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049