



PROKLAMASIE 2018

CV de Braniemeekerkes

Leef Vastelaovendsvrun,

 Noe tot veer hei es prinsepaar stoon, zien de nerve wiet verdwene,
 Allein aon de pèkskes mote veer nog eve wene.
 Veur tot veer kinne beginne mèt hosse, zingen en drinke,
 Zalle veer iers us sermoen laote klinkel!

Skielere mèt mien zusterke, dat daon iech gere,
 Want dat vallen en opstoon kin us niks dere.
 Ouch de veugelkes vaan de buren vin iech in de zomer hiel fein,
 Es zie daan fluite luuster iech altied nao 't refrein!

 Mien verzameling medaaljes weurt noe snel oetgebroid,
 En die weure allemaol sjoen ingekleid.
 Kieke nao al die vloggers, dat vin iech ech te gèk,
 Iech wèl daan ouch gere daor tösse met 'nne selfiestèk!

In Braniemeekerkesland waor hiel gèt aon de hand,
 Zie hōbbe e nui bestuur en veule noe eederein aon d'n tand.
 Daoneve hōbbe ze ouch beij de TC 'n nuij lid,
 Mèh dee lōp noe al wie 'n maanke kip!

 Ouch waore d'r Braniemeekers die hadde nao de vakansie vāöl pech,
 Want hun koffers op Schiphol waore weg.
 Ouch zit noe 'nne Lummeleer in de gemeinteraod,
 En wèrk zich veur de gemeinsjap Lummel oet de naod!

Us sermoen is noe beinao aon 't ind,
 Noe goon veer Vastelaovend viere, zoe laank es geer kint.
 Dans, zink, lach, maak plezeer en veult vuch es herbore,
 Zoetot veer asselegoonsdag kinne zègke:
 "De Vastelaovend in Mestreech geit noets verlore" !

Gegeve te Lummel op zondag 28 jannewarie 2018 door:

Prins Dean 1e
& Prinses Kyara 1e

