

COA Maastricht- Satelliet Malberg, Nieuwsbrief

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie Satelliet Malberg, zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.

De stad van verbinding

Organiseren en samenwerken gaan hand in hand, want in verbinding brengen kan niet zonder de mensen waar het om gaat en diegenen die zich hiervoor willen inzetten.

COA Maastricht-Malberg en Zorgcentrum Scharwyerveld organiseerden op 26 november jl. een tekenworkshop voor de bewoners van COA Maastricht-Malberg en de bewoners van Zorgcentrum Scharwyerveld. Initiatiefnemer hierin was Roel Meertens. Vanuit zijn kijk als stads kunstenaar en stedenbouwkundige, had hij het idee om beiden groepen bewoners te inspireren met het thema 'teken jouw droomstad'.

De bewoners, die varieerden van jong tot oud, zijn in aanloop van de workshop gezamenlijk aan tafel gaan zitten in de grote ontvangsthal van Zorgcentrum Scharwyerveld, om aandachtig te luisteren naar de uitleg die Roel Meertens gaf over het thema 'teken jouw droomstad'. Een thema dat aansloot bij de belevingswereld van zowel de ouderen, alsook de vluchtelingen. Hoe kijken de mensen terug op deze dag en natuurlijk ook vooruit naar een volgende activiteit?

Iedere bewoner maakte zijn eigen tekening en zowel de ouderen, alsook de vluchtelingkinderen en hun ouders, verbeeldde daarin hun eigen culturele kenmerken. De tekeningen werden gemaakt door middel van verschillende technieken, zoals met kleurpotlood, kwast, pastels en verf.

Vreugde op de gezichten ontstond toen er een bewoner van Scharwyerveld de stad 'Maastricht' had getekend. Het was zijn geboortestad; de

stad waar hij als jonge knaap was opgegroeid, zijn verdere leven had doorgebracht en waar hij ook nu weer als bejaarde verbleef. Kortom; zijn droomstad. Een van de asielzoekerskinderen herkende de St. Servaaskerk op de tekening. Zelf had hij een tekening gemaakt van zijn geboorteland Syrië. Daarop was een huis te zien, dat warm aandeed en waarin hij samen met zijn vader, moeder en broertje woonde. Echter waren de gordijnen dicht en stonden er buiten een paar soldaten. Zijn weergave van zijn spontane droomstad zorgde voor een open communicatie met de anderen bewoners en liet hen zien wat hem op dat moment bezig hield.

Zoals we allemaal weten, hebben kinderen verwerkingstijd en verwerkingsvormen nodig voor de gebeurtenissen die zij meemaken. Dit wordt niet altijd via taal geuit. De jongen vertelde hierbij zijn verhaal via de tekening. Drepels verdwenen tijdens deze workshop, wat voor iedereen mooi was om te zien en te ervaren! Ook andere kinderen lieten zien hoe hun droomstad eruit zou moeten zien.



Een andere jongere wilde graag leren hoe je een typisch Nederlandse molen kon tekenen. Roel deed voor hoe dat moest en de jongen deed de rest. Hij was dan ook zeer trots op het uiteindelijke resultaat. Ook wilde hij weten hoe Heerlen eruit ziet; de gemeente waaraan hij gekoppeld is. Hij had overduidelijk interesse voor de stad waar hij zou komen te wonen.

Een oudere vrouw tekende haar favoriete vakantieoord; Indonesië. Daar zou ze graag nog eens heen willen, dat was haar grote wens. Ze vertelde in geuren en kleuren over haar herinneringen aan Indonesië en deelde haar verhalen met anderen.

Terwijl iedereen druk bezig was met zijn tekening of in gesprek was, genoot een oudere vrouw intens van het gezelschap van de kinderen. Hun aanwezigheid was voor haar genoeg om haar een zinvolle dag te bezorgen. En op hun beurt voelden de kinderen zich veilig bij de ouderen.



Kortom: Er ontstond tijdens deze dag een bijzondere dynamiek, beïnvloedt door het thema 'teken jouw droomstad', dat verschillende leefwerelden bijelkaar bracht. Dit onder het genot van koffie, jus d'orange en een heerlijk stuk cake.

Samen willen wij van COA Maastricht-Malberg en Zorgcentrum Scharwyerveld nog eens stilstaan bij deze gedenkwaardige dag, nog maar kort geleden. Een moment van interculturele communicatie, waarin betekenisvolle verhalen samenkomen en mensen elkaar ontmoeten en zich

verbinden. Mensen die er geen moeite mee hebben om bestaande grenzen te doorbreken. Die begrijpen dat het vooral gaat om de verbinding en de wederkerigheid die hieruit voortvloeit.



En wat niet zal verbazen, is dat onze stad vol zit met mensen die in staat zijn om het gevoel van verbinding aan te wakkeren.

'Kijk', schaterlacht een meisje, wijzend naar de tekening die haar vader heeft gemaakt. Op de tekening zijn twee koppen koffie te zien. 'Dat is toch geen droomstad!'. Vader lacht: 'Ik droom van nog een kop koffie.'

Na deze woorden, kan niemand zijn lachen nog inhouden; een uitstekend moment voor het nemen van de groepsfoto. Het was een bijzonder mooie dag....

Vanuit COA Maastricht-Malberg willen wij dit soort activiteiten vaker organiseren en bewoners verbinden met andere mensen. Ook vinden wij het belangrijk om onze volwassen bewoners, te verbinden met (vrijwilligers-)werk. Dit, ter voorbereiding op- en voorliggend aan de uiteindelijke integratie en doorstroom naar eigen woonruimte in Nederland.

Dit alles is onderdeel van het pilotproject 'Vanaf dag 1 aansluiten bij de krachten & talenten van de vluchteling'. Een project, waar samen met de gemeente Maastricht (Liliane Geraerds) en het projectteam (o.a. Noëlle Keijsers) vorm aan wordt gegeven.

Heeft u ideeën, suggesties of vragen, dan kunt u een mailtje sturen naar:

Monique Walraven, projectleider
MoniqueWalraven@coa.nl



Groepsfoto: Tekenworkshop 26-11-2016.

Tulpenbollenactie

Wat een mooie stralende dag was het! De dag van de tulpenbollenactie.

Een paar weken geleden heeft The Lions Club ons benaderd met het mooie voorstel om samen met de buurt, onze bewoners en ketenpartners tulpenbollen te planten. Natuurlijk hebben wij dit voorstel met open armen ontvangen. Dit vond plaats in het kader van een donatie voor de stichting 'Het Vergeten Kind'. Tevens is dit voorgelegd aan de klankbordgroep, om te onderzoeken of er draagvlak voor deze activiteit was. Dit was er!

En zo gingen we woensdag 30 november van start. Om half 2 stonden onze bewoners al te popelen om te beginnen. Vaders, moeders, kinderen; iedereen deed mee. Om 2 uur zou de activiteit officieel starten. Deze begonnen we met een lekker kopje koffie op onze locatie.



Vervolgens waagden we ons aan de grote klus: het planten van maar liefst 3000 tulpenbollen.

Hierbij werden we bijgestaan door een prachtig zonnetje. Tussendoor werden we spontaan verrast door nog een kop koffie, verzorgd door een van onze bewoners.

Precies binnen het tijdsbestek dat we hadden, zaten alle bollen in de grond.

Wij willen graag iedereen, en The Lions Club in het bijzonder, bedanken voor deze activiteit. Onze bewoners hebben een ontzettend leuke dag gehad. Met z'n allen kijken we uit naar het voorjaar, om het resultaat van deze dag te kunnen bewonderen.



*Team COA Maastricht - Malberg
wenst u hele fijne feestdagen en
een voorspoedig*

2017!