



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Administrator: Pastoor Backus

Parochiesecretariaat: mevr. A. Schoonbroodt

Pastorie, parochiesecretariaat en parochiekantoor:

Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht -Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Jaargang 9 - nummer 7

juli 2016

Rome.

Alle wegen leiden naar Rome. Een bekende tekst die vanaf het midden van de 18^e eeuw bekend is in het Duitse taalgebied. De juiste oorsprong is niet bekend. Misschien is ze terug te voeren tot het Milliarium Aureum, een vergulde bronzen zuil, die keizer Augustus op het Forum Romanum in het jaar 20 voor Christus in Rome liet opstellen en waarop alle hoofdsteden van de Romeinse provincies met hun afstand tot Rome .vermeld waren. Toen dit gezegde in het Duits-Nederlandse taalgebied gebruikelijk werd, werd daarmee Rome –naast het Heilige Land – als de meest beduidende bedevaartsplaats van de Kerk bedoeld.

Rome wordt in deze tijd jaarlijks door rond 18 miljoen pelgrims bezocht die met hun bedevaart in een eeuwenoude traditie staan. Bedevaarten naar Rome zijn sinds de late oudheid bekend, waarbij echter niet enkel het graf van Petrus bezocht wordt, maar ook zes andere kerken.

Talrijke berichten van pelgrims en andere teksten beschrijven de "**zeven kerken bedevaart**", die in de zestiende eeuw door

de heilige Philippe Neri weer in de belangstelling geplaatst werd en onder Paus Sixtus V (1585 -1590) tot een centraal element van het religieuze leven werd.

Bij deze **"zeven kerken bedevaart"** bezoeken de gelovigen de St. Pieter, waar de heilige Petrus aan het Kruis onder de obelisk, die sinds 1585 in het centrum van het St Pietersplein staat de marteldood stierf en in de directe nabijheid van de Necropool bij de Vaticaanse heuvel begraven werd –sinds de tweede eeuw een plaats van gebed. Daarna bezoeken de gelovigen De St. Paulus buiten de muren, dan vervolgen ze hun pelgrimsweg naar de St. Sebastiaan aan de Via Apia Antica, een van de oudste kerken van Rome en voor de St. Jan van Lateranen de bisschopskerk van Rome, daarna wordt bezocht de St. Jan van Lateranen, de Romeinse bisschopskerk en daarmee de Moeder van alle kerken van Rome en van de hele wereld. In deze kerk bevindt zich ook de trap die Jezus opging naar het paleis van Pilatus. De volgende plaats van gebed is de kerk Santa Croce in Gerusalemme met relieken die in verband staan met de kruisiging. De volgende kerk is de H. Laurentius en de laatstede pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore, die in 325 gebouwd werd en de eerste Mariakerk is van het Avondland. In dit Jubeljaar van de Goddelijke Barmhartigheid verdient deze **"zeven kerken bedevaart"** onze aandacht.

PAROCHIEFEDERATIE MAASTRIST NOORD –OOST i.o.

De Parochies van de H. Cornelius Borgharen, H. Martinus Itteren, H. Johannes de Doper Limmel en H. Antonius van Padua worden samengebracht in een Federatie, met de kerk van Borgharen als hoofdkerk. Dit betekent één kerkbestuur, één pastoraal team en één parochiekantoor (Kerkstraat 6 Borgharen).

Pastoor: Z.E.H. P. Backus en secretaris: Mevr. A. Schoonbroodt.

Opgeven Misintenties

Misintenties kunnen **enkel** worden opgegeven tijdens het spreekuur op het parochiekantoor op woensdagavond na de Avondmis (Borgharen, Kerkstraat 8), telefoon 043-3632967. E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Gedoopt: Geen doopsels in deze kerk.

Getrouwd: Geen huwelijken in deze kerk.

Overlijdens: Geen uitvaarten vanuit deze kerk.

**Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 7 juli 2016.**

Vieringen Eerste H. Communie 2016.

- **Borgharen** **zondag** **21 mei 2017**
- **Itteren** **donderdag** **25 mei 2017**
- **Limmel** **zondag** **28 mei 2017**

Viering van het H. Vormsel in 2016/2016.

- **In de kerk van Borgharen** voor de vormelingen van Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth op **woensdag 26 november 2016.**

Aandacht gevraagd.

Als reactie op weerbarstige berichten, die de ronde doen, willen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat aan de kerkelijke vieringen van eerste Communie en Vormsel en aan de voorbereiding in onze parochies geen kosten verbonden zijn.

Wij stellen het bijzonder op prijs dat kinderen de eerste H. Communie doen in de eigen kerk (Limmel). Voor het Vormsel geldt een gezamenlijke viering in de kerk van de H. Cornelius te Borgharen.

**Wij wensen u allen een heilzame en rustgevende vakantieperiode thuis en onderweg en een behouden thuiskomst.
Moge de liefdevolle God u begeleiden en zegenen.**

Namens pastoor en kerkbestuur,
Mevr. A. Schoonbroodt –secretaris.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel/Nazareth

H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de H. Mis

- vr. 1 juli ZIEKENCOMMUNIE.
- Zo 3 juli **Veertiende zondag door het jaar.**
Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.
09.00 u. H. Mis.
Jrd. Lies Heinemans (st); Jrd. echtel. Bastings –Dackus (st);
Pie Roymans; Ria Kocken –Kuypers.
- Zo 10 juli **Vijftiende zondag door het jaar.**

09.00 u. H. Mis.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Idje Slapak –
Smitsmans; voor het zielenheil van een familie (st).

Zo 17 juli **Zestiende zondag door het jaar.**
09.00 u. H. Mis.
2^e Jrd. Chrit Borgions; voor de overledenen van een fam. (st).

Zo 24 juli **Zeventiende zondag door het jaar.**
09.00 u. H. Mis
Familie Zwakenberg.

Kerkdiensten in ons cluster/samenwerkingsverband.

Kerk van de H. Cornelius Borgharen.

Zondag 10.30 uur.

Woensdag 18.45 uur (tevens noveen)

Kerk van de H. Martinus Itteren.

Vrijdag 19.00 uur

Zaterdag 19.00 uur.

Kerk van de H. Johannes de Doper Limmel.

Zondag 09.00 uur

Kerkdiensten in de toekomst.

Thans wordt een studie gemaakt van de kerkdiensten in de toekomst. We denken hierbij aan de tijd vanaf het nieuwe kerkelijke jaar (Advent 2016).

CORNELIUSOCTAAF BORGHAREN –HAARDERGAANK 2016.

Dit wordt dit jaar gevierd van 15 tot en met 23 september 2016.

Haardergaank op zondag 20 september 2016 om 10.00 uur.

Feestdag H. Cornelius op woensdag 16 september 2016.

Lichtprocessie tevens bidweg op donderdag 17 september 2016 om 20.30 uur.

We vierden onze patroonheiligen!

Op zaterdag 13 juni 2016 hebben we het feest van de H. Antonius van Padua gevierd met een kort gebedsmoment bij de kapel op de plaats van de voormalige kerk en aansluitend een Eucharistieviering in het wijkcentrum en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Op zondag 26 juni 2016 herdachten we het feest van de H. Johannes de Doper met een Eucharistieviering en aansluitend een korte processie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dank voor het meevieren en de medewerking.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049