



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie en parochiesecretariaat:

Administrator: Pastoor P. Backus

Parochiesecretariaat: mevr. A. Schoonbroodt

Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 8- nummer 12

december 2014

ADVENT. OOK VOOR ONS?



Jullie kunnen praten wat jullie willen. Ik kan God in deze wereld niet vinden. Als Hij er op een of andere manier toch is, dan schittert Hij voor mij door afwezigheid.

Als reactie hierop proberen we steeds opnieuw duidelijk te maken dat de sporen van God ook nu nog herkenbaar zijn, hoewel velen deze niet meer zien en herkennen.

De mensen rekenen niet meer met zo iets als God. In deze gedachten van afwezigheid van God horen we dan het lied: "O, Heiland, open wijd de poort@", geschreven in de 30-jarige oorlog door de Jezuïetenpater von Spee. Voor hem is deze oorlog een periode van afwezigheid van God geworden. Een ongewone mening voor een pater:

God is afwezig, verdwenen. Hierdoor verandert de wereld in een woestijn, een onherbergzame wereld en troosteloos oord, waarin kilte, vertwijfeling en dood heersen.

Dat kan zo niet blijven. De poort moet wijd open. Alleen de heelmakende God kan uit deze woestijn weer een bloeiend landschap maken. Zoals de dauw de aarde verfrist, zo moet de Heiland komen om de schepping te "beleven", opnieuw te doen leven.

Deze boodschap van dit oude adventslied geldt ook voor ons.

We leven weliswaar niet in oorlog en doodsgevaar, maar wel in het gevaar ons helemaal terug te trekken in ons zelf, vaak apathisch, ongemotiveerd, onmenselijk en liefdeloos.

We moeten nu niet gaan uitzien naar grote wonderen, naar een geweldige ommekeer, maar gevoelig worden voor de kleine prikkels en signalen om ons heen. De hemel met zijn wijd geopende poort is overal waar mensen zich openstellen voor God, waar mensen zich op God inlaten. Hoeveel Godontmoetingen zijn er dan niet bij ons en bij de mensen om ons heen, als we elkaar waarnemen, waarderen, aandacht schenken en bereid zijn het leven in liefde met elkaar te delen? Van ons wordt enkel gevraagd dat we op zoek blijven. Hierin ligt het probleem van de mensen van deze tijd. Ze willen niet meer zoeken, zich niet meer inspannen, ze leven vanuit het besef dat alles maakbaar en koopbaar is. En dat is juist het probleem God is niet maakbaar, niet koopbaar. Met Hem kun je niet marchanderen en compromissen sluiten. Wij zingen om een wijd open poort. Wij moeten daar ook onze radicale openheid en bereidheid om Hem te ontmoeten bijvoegen. Wij leven in een individualistisch en materialistische (onherbergzame) tijd. Voor God is geen plaats. Dan kan ook de hemel zich niet meer openen. Wat de mensen het meest ergert is dat God in hun leven afwezig is en dat zij toch niet los van Hem kunnen komen. De mensen met hun voeten in het puin van deze wereld en met hun hoofd in de sterren, uitzierend naar de open poort om God te ontmoeten en te ervaren. Bereiden we ons voor in deze ADVENTSTIJD op de komst van de Heer!

Moge de Advent voor U een gezegende tijd zijn!
Graag wensen wij u een zalig Kerstmis en vreugdevolle feestdagen.

Mede namens het Kerkbestuur,
Pastoor P. Backus –voorzitter.
Mevr. A. Schoonbroodt -parochiesecretariaat



***Aan alle parochianen in Limmel en Nazareth!
Hartelijk dank voor uw medewerking in het jaar 2014.
Ook in 2015 rekenen wij op U.***

KERKDIENTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

H. Mis op de 1^e dinsdag van de maand om 19.00 uur.

H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed een half uur voor de aanvang van de HH. Missen.

Di 2 dec.
19.00 u.

Familie vd. Broeck –Mandersmit en familie Bertholet -Barthelomy;
Nicolaas en Anna Maria Tillie –Kuypers (st); voor het zielenheil
van een familie (st); voor de overledenen van een familie;

Vr. 5 dec.

Eerste vrijdag van de maand. H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.
Geen ziekencommunie

- Zo 7 dec. **Tweede Zondag van de Advent.**
Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.
Opbrengst november 2014 € 109,--. Hartelijk dank.
- 09.00 u. Martin en Adèle Ramakers –Höher; Fiena Vrijhoeven –van
 Deursen; Jrd. ouders Thewissen –van der Meer en achterkleinkind
 Esther Dizy (st).
- Ma 8 dec. **Onbevleete Ontvangenis van de heilige Maagd Maria,**
patrones van het Bisdom Roermond.
- Zo 14 dec. **Derde Zondag van de Advent. Zondag Gaudete.**
 09.00 u. Gezongen H. Mis..
 Jrd. Frans en Sinie Pouwel –Ganzeboom (st); Pieter en Lucie van
 Lotringen –van der Put (st); Chrit Borgions.
- 13.00 u. Doopviering familie Pluijmen.
- 15.00 u. Kerstconcert in de kerk van Borgharen met medewerking van**
Mannenkoor Borgharen –Maastricht en Blazersensemble van
Fanfare St. Cornelius.
- Di 16 dec. 18.45 uur Boeteviering en biechtgelegenheid.
- Zo 21 dec. **Vierde Zondag van de Advent**
 09.00 u. Marijke van Eldik –Bloemhard; Anna Hannon –Vlaspoel; Martin
 Limbourg; Marie Paulussen.
- Ma 22 dec. Ziekencommunie.
- Wo 24 dec,** **Heilige Kerstavond en Kerstnacht.**
 21.00 u. Nachtmis van Kerstmis
 Voor onze samenwerkende parochies.
- Do 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis.
GEBORTE VAN JEZUS – KERSTMIS, Hoogfeest
Geen H. Mis in deze kerk.



**10.30 uur H. Mis (Dagviering) van Kerstmis in de kerk
 van de H. Cornelius te Borgharen.**

- Vr 26 dec. **H. Stefanus, eerste martelaar. Tweede Kerstdag.**
09.00 u. H. Mis in deze kerk.
 10.30 u. H. Mis in de kerk van **Borgharen** met Fanfare St. Cornelius.
- Zo 28 dec. H. Familie. Jezus, Maria, Jozef.**
Zondag onder het octaaf van Kerstmis.
 09.00 u. Gezongen H. Mis.
 uit dankbaarheid voor verkregen gunsten in 2014.



MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

Kerkbijdragen en Actie Kerkbalans.

Zoals reeds meerdere jaren bekend worden in de parochie **Limmel** geen zakjes meer opgehaald voor de kerkbijdragen. Wilt u kerkbijdrage betalen dan kan dit door overschrijving op bankrekening NL 91 RBRB098.29.12.587 van Parochie Johannes de Doper.

Degenen die hun kerkbijdrage voor 2014 nog niet hebben overgemaakt, nodigen wij vriendelijk, doch dringend, uit dit alsnog te doen voor het einde van het jaar.

Uw bijdrage is hard nodig om de activiteiten van onze Kerk en het ervoor nodige kerkgebouw in stand te houden.

Ook willen we nu reeds vooruit kijken naar de jaarlijkse Actie Kerkbalans, die in januari 2014 wordt gehouden, onder het motto: "Daar geef je voor!"

We zijn er allen van overtuigd dat een KERK van "blijvende waarde is!"

Uw Kerk en parochie rekenen op u.

Opgeven Misintenties.

Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel, iedere eerste dinsdag van de maand na de Avondmis van 19.00 uur.

Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E: secretariaat@parochieborgharen.nl

Vieringen rond Kerstmis in onze samenwerkende kerken.

Kerstavond 24 december 2014.

18.00 u. Gezinsviering in de kerk van Borgharen.

19.30 u. Nachtmis in de kerk van Itteren

21.00 u. Nachtmis in de kerk van **Limmel**

22.30 u. Nachtmis in de kerk van Borgharen.



Hoogfeest van Kerstmis donderdag 25 december 2014.

09.00 u. Gezongen H. Mis in de kerk van Itteren (Herdersmis).

10.30 u. H. Mis van Kerstmis in de kerk van Borgharen (Dagmis).

2^e Kerstdag vrijdag 26 december 2014

09.00 u. H. Mis in de kerk van Limmel.

zalig Kerstmis en vreugdevolle feestdagen.

Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje.

Uiterlijk dinsdag 9 december 2014.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL91RBRB098.29.12.587

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049