



# 't Kèrrebleedsje

## geit euver 't spoor



### **PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL**

Administrator: Pastoor Backus  
Parochiesecretariaat: mevr. A. Schoonbroodt  
**Pastorie, parochiesecretariaat en parochiekantoor:**  
Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht -Borgharen  
Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00  
E-mail: [secretariaat@parochieborgharen.nl](mailto:secretariaat@parochieborgharen.nl)

**Jaargang 7 - nummer 7**

**juli 2014**

**De enig goede weg brengt je naar God!**

De vakantietijd is de tijd bij uitstek van onderweg zijn. Hele volksstammen pakken hun koffer in, reizen af naar Schiphol om van daar verre vluchten te maken, of ze laden de tent in de auto, koppelen de caravan aan en zoeken het vertier wat dichterbij. En weer anderen bidden om goed weer: ze blijven gewoon thuis. Want onderweg zijn, daar hoeft je niet altijd kilometers voor te maken.

Ons hele leven is een onderweg-zijn. Een weg die al te vaak geen duidelijk doel heeft. Leven, het volhouden in dit leven met alles wat op je pad komt, is soms al zwaar genoeg. Maar anderen stippelen zorgvuldig een route uit: kiezen weloverwogen voor een opleiding, een stage, een werkkring. Gaan voor een flitsende carrière, of een dikke bankrekening. Door roeien en ruimen gaan ze daarvoor. Met een simpele reisbeschrijving: leven is maakbaar, alles moet kunnen en ik wil alles meemaken.

Maar het leven houdt altijd zelf de regie. Wat je ook plant, hoe je ook hoopt: vroeg of laat, ligt er op ieders weg een struikelsteen. Want de weg van het leven gaat voor niemand, altijd maar over een schitterend gebaande weg. Soms moet je een omweg kiezen, voert de weg omhoog naar een top met een schitterend uitzicht. Dan weer leidt de weg je naar omlaag, de diepte in, waar hij opgebroken blijkt, zodanig dat je niet meer verder kunt. Je kunt op kruispunten komen zonder richtingwijzers, de goede richting een grote gok, of voert de weg je naar een doolhof, waar je het spoor bijster raakt. Onderweg zijn is zo eenvoudig nog niet!

Er zijn mensen die tijd vrijmaken om zonder vastomlijnd doel op weg te gaan, die ze niet zo strak plannen. Geen uitgeschreven route op zak hebben. Zij doen bijzondere ervaringen op: verrassende contacten worden gelegd, vriendschappen gesmeed. Indringende ontmoetingen die een nieuw licht op vertrouwde zaken zetten, oude barrières doorbreken, nieuwe perspectieven bieden.

Het zijn niet alleen maar positieve ervaringen die ze zo levend opdoen. Onderweg zijn in het leven confronteert hen ook met lastige obstakels. En de zwaarste hobbels zijn die van hun eigen beperkingen, verwachtingen, aannames en idealen. Al die zaken die hun voorheen zo vanzelfsprekend en onveranderbaar leken. Zij leren de grenzen van hun eigen lichaam en geest kennen. Het onderweg zijn, wordt voor hen vooral een weg naar binnen gaan. De weg van de grenzen en de mogelijkheden van het zelf, de ruimte van hart en ziel.

Onderweg zijn betekent risico's lopen. Moet je daarom maar niet gaan? Gewoon blijven zitten waar je zit? Omdat je dan immers weet wat je hebt? Zeker, je kunt ervoor kiezen om niet op weg te gaan – ook al reis je kilometers ver. Om je gezicht af te wenden van nieuwe dingen die je onderweg tegenkomt. Maar of je daar uiteindelijk een gelukkiger mens van wordt?

Een gebaande levensweg bestaat niet, voor niemand. De enige goede weg voor jou, is de weg die jij zelf gaat. De weg naar het doel van jouw leven. De weg die je brengt naar je ziel, die je dichtbij God laat zijn.

Voor de vakantietijd wensen wij u: Een goede en heilzame tijd onderweg!

P. Backus - pastoor en mevr. A. Schoonbroodt –secretariaat.

## **Opgeven Misintenties**

Misintenties kunnen **enkel** worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel, op de eerste dinsdag van de maand na de Avondmis van 19.00 uur. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: [secretariaat@parochieborgharen.nl](mailto:secretariaat@parochieborgharen.nl)

**Gedoopt** geen doopsels.

## **Overleden**

- † Liza Roymans –Magermans (91)
- † Marijke van Eldik –Bloemhard (65)

**Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje.  
Uiterlijk dinsdag 8 juli 2014.**

**KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.**

H. Mis op eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur.  
H. Mis op zondag om 9.00 uur.  
Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de H. Mis.

- Di 1 juli  
19.00 u. H. Mis.  
overl.fam. vd. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –  
Barthélemy; voor het zielenheil van een familie (st); voor de  
overledenen van een familie (st).
- vr. 4 juli GEEN ZIEKENCOMMUNIE.
- Zo 6 juli **Veertiende zondag door het jaar.**  
**Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.**  
09.00 u. H. Mis.  
Jrd. echtel. Bastings –Dackus (st); Jrd. Lies Heinemans (st);  
Ouders Heinemans –von Cruchten en Connie Heinemans –  
Dejalle; Willem Ramakers.
- Zo 13 juli **Vijftiende zondag door het jaar.**  
09.00 u. H. Mis.  
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st);  
13.00 u. Doop van Djareno en Jaidy D’howdt.
- Zo 20 juli **Zestiende zondag door het jaar.**  
09.00 u. Gezongen H. Mis.  
Lèna Schuimer; Peter van Es; Grad Hermans.
- Zo 27 juli **Zeventiende zondag door het jaar.**  
09.00 u. H. Mis.  
Jrd. Marc Derez (st); Hennie Beckers –Bijkerk;  
Zeswekendienst Liza Roymans –Magermans; Zeswekendienst  
Marijke van Eldik –Bloemhard; Pierre Timmermans.

### **Begraafplaats Limmel.**

Door wijzigingen in de wettelijke bepalingen is het niet langer noodzakelijk bericht te geven aan de rechthebbenden bij het vervallen van het gebruiksrecht van de graven. U dient hier zelf op toe te zien en tijdig door te geven aan het parochiesecretariaat Kerkstraat 8, Borgharen) of u het gebruiksrecht wilt verlengen of het graf wilt (laten) ruimen. Indien wij voor het einde van het betreffende jaar geen bericht ontvangen gaan wij over tot ruimen van het graf en zullen de rechthebbenden (nabestaanden) de kosten hiervan in rekening gebracht krijgen. Dit geldt ook voor graven die in slechte staat van onderhoud verkeren of die in het geheel niet meer onderhouden worden. Deze kunnen zonder voorafgaand bericht worden geruimd. Wij zullen van deze graven binnenkort een lijst publiceren. Ook het onderhoud van het kerkhof is intensief ter hand genomen. Wij streven ernaar het kerkhof in orde te houden en zo te zorgen voor een waardige rustplaats voor de dierbare overledenen.

Wij doen een beroep op uw medewerking en begrip.

### Vieringen Eerste H. Communie 2015.

- **Borgharen**                    **zondag**                    **10 mei 2015**
- **Itteren**                        **donderdag**                **14 mei 2015**
- **Limmel**                        **zondag**                    **17 mei 2015**

### Viering van het H. Vormsel in 2015.

- **In de kerk van Borgharen** voor de vormelingen van Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth op **woensdag 3 juni 2015**.

### **Kerkdiensten in ons cluster/samenwerkingsverband.**

Kerk van de H. Cornelius Borgharen.

Zondag	10.30 uur.
Woensdag	18.45 uur (tevens noveen)

Kerk van de H. Martinus Itteren.

Vrijdag	19.00 uur
Zaterdag	19.00 uur.

Kerk van de H. Johannes de Doper Limmel.

Zondag	09.00 uur
Dinsdag	19.00 uur. (eerste dinsdag van de maand)

### **CORNELIUSOCTAAF BORGHAREN –HAARDERGAANK 2014.**

Dit wordt dit jaar gevierd van 12 tot en met 21 september 2014.

Haardergaank op zondag 14 september 2014 om 10.00 uur.

Feestdag H. Cornelius op dinsdag 16 september 2014.

Lichtprocessie tevens bidweg op donderdag 18 september 2014 om 20.30 uur.

### **We vierden onze patroonheiligen!**

Op zaterdag 14 juni 2014 hebben we het feest van de H. Antonius van Padua gevierd met een kort gebedsmoment bij de kapel op de plaats van de voormalige kerk en aansluitend een Eucharistieviering in het wijkcentrum.

Op zondag 29 juni 2014 herdachten we het feest van de H. Johannes de Doper met een Eucharistieviering en aansluitend een korte processie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dank voor het meevieren en de medewerking.

### **Bankrekeningen.**

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, S nr 85.89.38.871

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049