



## **Zomerschool op reis!!**

Afrika, Noord-Amerika, Zuid- Amerika, Azië, Europa en ook Oceanië. Alle werelddelen zijn door de kinderen van de Zomerschool bezocht. Een reis om nooit meer te vergeten. Het was een hele actieve reis, een beetje luiers in de zon zat er 'helaas' niet in! Tijdens onze reis hebben we tal van activiteiten gedaan. In de ochtend verdiepten we ons in álles wat er zoal te leren valt over allerlei landen en alle werelddelen. S'middags ontdekten we meer door vooral veel te doen!

Zo zijn we bijv. in Japan geweest. Hier hebben een aantal kinderen zichzelf weerbaarder gemaakt onder begeleiding van een leraar van de Kai-O Dojo. In Amerika zijn we gaan basketballen met Jos Wolfs. De wedstrijd 'de jongens tegen de meisjes' bleef echter onbeslist, de meiden en jongens waren duidelijk aan elkaar gewaagd! Naast de wereldsporten hebben we ook even kunnen ervaren wat kinderarbeid is, want helaas komt dat ook nog vaak voor in andere landen. Onder begeleiding van een echte kunstenares zijn de kids aan de slag gegaan met het ontwerpen en vormgeven van hun eigen meubels en één limonademachine. Na veel bloed, zweet en tranen kwamen daar machines uit met veel belovende smaken zoals: "LiefdesDrankGeuren" en "Dierendrankjes". Een aantal waaghalzen van ouders hebben op vrijdagmiddag een drankje genomen....

Maar het mooiste van de Zomerschool misschien toch wel de groei die kinderen doormaken! Ieder kind heeft talenten en in de Zomerschool kunnen we al die talenten de ruimte geven! Door de veilige en gezellige sfeer ontplooiën de kids zich. Ze leren nieuwe technieken en vaardigheden, waardoor het zelfvertrouwen groeit. De kids gaan stralend de deur uit. En stiekem gaan de juffen en begeleidsters ook stralend de deur uit, van al die lachende gezichtjes op de Zomerschool!

De laatste vrijdag van de Zomerschool is er een echte rap gemaakt.

*"We gaan op wereld reis.. we gaan naar Londen en Parijs  
We gaan op wereldreis.. We worden slim en wijs"*

## **Veranderingen Wie-kentschool!**

Omdat de Zomerschool een onderdeel is van de Wie-kentschool willen we hier alvast laten weten dat er vanaf dit schooljaar een paar dingen zullen gaan veranderen bij de Wie-kentschool. Allereerst is het daarom héél belangrijk te weten dat de Wie-kentschool iets later begint dit schooljaar en wel op zaterdag 5 oktober! Binnenkort volgt er extra informatie, want het wordt een superleuke activiteit, en houdt de datum dus alvast vrij!



Op bezoek bij Ponyclub Maastricht



Huttenbouwen met CNME