

SCHRIJVEN VANUIT JE HART

HULP BIJ HET SCHRIJVEN VAN JOUW LEVENSVERRHAAL

Het Centrum voor ontmoeting en inspiratie "In de Rooden Leeuw" aan de Bogaardenstraat 50 in hartje stad Maastricht, heeft al een aantal jaren veel succes met het aanbod om te helpen bij het schrijven van je eigen levensverhaal. Onder deskundige leiding wordt een cursus gegeven van negen bijeenkomsten. U hoeft geen 'schrijver van huis uit' te zijn. Er worden richtlijnen gegeven om tot een goed leesbaar levensverhaal te komen aan de hand van praktische thema's. De ervaring heeft geleerd dat de deelnemers erg enthousiast raken en om een vervolgcursus vragen.

De cursus wordt eenmaal in de veertien dagen gegeven door Alexandra Lahoye op woensdagochtend van 09.45 tot 12.00 uur in het Centrum "In de Rooden Leeuw". De eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 augustus 2013. Meer informatie is terug te vinden op de website: www.roodenleeuw.nl

Voor de gehele cursus wordt een vergoeding van 55 euro gevraagd. Aanmelden kan bij het Centrum (043-3500625) of via het e-mailadres: centrum@roodenleeuw.nl

Schrijft u met ons mee?

