



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Administrator: Pastoor Backus
Pastorie en parochiesecretariaat
Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen
Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00
E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
www.parochieborgharen.nl

Jaargang 8 - nummer 8

augustus 2013

WAAR IS DE VUURTOREN GEBLEVEN?

De heilige Geest als leermeester en gids wordt ons gegeven om houvast en inhoud aan ons leven te geven. Hij maakt ons tot leerlingen van Jezus. Wij mogen de weg gaan die Jezus is gegaan. Door Hem zijn wij erfgenenamen van God, samen met Hem.

De Vuurtorens van de Kerk staan midden in het dorp of de gemeenschap.

Vuurtorens zijn ons bekend op rotspunten of aan de kust; in elk geval op een plaats waar ze gezien worden.

Ze zijn bedoeld als oriëntatiepunt en als veilige bakens. Eenzelfde functie hebben ook onze kerktorens.

In de bovenzaal wachten Maria, de apostelen en de andere leerlingen op de beloofde helper, de heilige Geest.

Door deze heilige Geest worden zij tot getuigen tot aan het einde van de aarde. Op het Pinksterfeest worden zij vervuld van de heilige Geest.

Het pinksterfeest was bij de joden het feest waarop men samenkwam in Jeruzalem om de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis van het joodse volk te gedenken, zoals de bevrijding uit Egypte en de tocht door de woestijn naar het beloofde land, het ontvangen van de geboden op de berg Sinai en de vernieuwing van het Verbond met God.

Voor hen die samen waren in de bovenzaal wordt deze gedachtenisviering nu een nieuw begin.

Vrome mensen uit ieder volk onder de hemel worden betrokken bij wat de leerlingen van Jezus overkomt.

Met de Verrijzenis en de Hemelvaart van Jezus is dit Pinkstergebeuren het teken van het **nieuwe verbond** dat door God definitief en eeuwigdurend wordt aangeboden aan alle mensen van alle volkeren en van alle tijden.

Als we hier over nadenken, nadat we diepgaand om ons heen hebben gekeken, kunnen we tot de vraag komen: waar is nu de werking van de Geest, raakt de Geest ons en wat bewerkt de Geest in ons?

We kunnen het ook anders formuleren: zien wij de echte vuurtoren, die Jezus Christus heet, nog als een veilige baken, als een moreel houvast voor ons leven als gedoopte en gelovige leden van het Lichaam van Christus, dat toch onze Kerk is.

Uitgaande van de praktijk van deze tijd en van de beleving van ons christen-zijn moeten wij toch eens serieus gaan nadenken over onze eigen houding en de ons in de natuurwet gegeven "richtingwijzers", beter bekend als de 10 geboden. Wij mogen ons dan ook de vraag stellen: wat betekent geloven voor ons als individuele mensen en voor ons als verzameling van mensen: de gemeenschap.

Geloven is erkennen en uitspreken dat we het niet alleen kunnen; is erkennen dat we God en Zijn richtingaanwijzers nodig hebben op onze pelgrimstocht door het leven; is zien en beseffen dat God onder ons en met ons werkzaam is in de mensen met wie we samen Gods volk vormen.

Deze tekst wil u graag ter overweging aanreiken voor de komende vakantietijd. Maar ook en vooral om ons te bezinnen over onze beleving van het geloof en de betekenis daarvan voor de Kerk in ons leven in deze tijd. Misschien moeten wij het weer eens echt stil laten worden in ons hart en de Geest de kans en de ruimte geven om in ons te werken. Wellicht dat we dan Gods Woord weer ontdekken en dit dan weer samen gaan vieren in de regelmatige samenkomsten met het grote teken van Gods' liefde: de Eucharistie.

Na de vakantietijd vieren we het Corneliusoctaaf als onze zoektocht naar God, geloof en Kerk. U allen bent uitgedaagd om mee te vieren!

P. Backus –pastoor.

Gedoopt

- Tessa en Jesse de Jager
- Donata Bossink

Overleden.

- † Virginie Beckers –Mommers (87)
- † Anny Kicken –Brabant (80)

KERKDIENTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

H. Mis op eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur.

H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de HH. Missen.

- vr. 2 aug. Er wordt **GEEN** Ziekencommunie gebracht.
- Zo 4 aug
09.00 u. **Achttiende zondag door het jaar.** H. Pastoor van Ars.
Gezongen H. Mis.
Martin Ramakers en Adèle Ramakers –Höher; Anny Kicken
–Brabant; Virginie Beckers –Mommers; Bertie Steijns –
Hoffmans; Pierre Timmnermans; Johannes Thomas en
Elisabeth Rox (st).
- di 6 aug** Gedaanteverandering van de Heer..
voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
fam. v/d. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthelomy;
Anna Houben (st); voor het zielenheil van een familie (st);
overledenen van een familie (st).
- Zo 11 aug
09.00 u. **Negentiende zondag door het jaar.** H. Clara.
Gezongen H. Mis.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); familie
Wijckmans –Derksen (st); Jes Thimister (st); Pol Beckers;
Jef en Annie von Berg –Ramakers en Theo Ramakers;
- Do 16 aug.**
19.00 u **Maria Tenhemelopneming. Hoogfeest.**
H. Mis in de kerk van Borgharen.
- Zo 18 aug
09.00 u. **Twintigste zondag door het jaar.**
Gezongen H. Mis en kruiden zegenen.
Annie en Jef von Berg –Ramakers; Jean Theunissen; overl.
fam. Van Proumeren –Augustus en van Aubel –Augustus
(st).
- Zo 25 aug
09.00 u. **Eenëntwintigste zondag door het jaar.**
Deurcollecte voor de MIVA.
Gezongen H. Mis.
Thea von Berg.

VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

CORNELIUSOCTAAF 2013 HAARDERGAANK.

13 tot en met 22 september 2013.

Korte samenvatting van het programma.

- **Vrijdag 13 september 2013.**
19.00 uur Plechtige openingsviering.
- **Zondag 15 september 2013.**
10.00 uur Haardergaank met aansluitend hoogmis.
Verdere vieringen om 15.00 en 18.00 uur.
- **Maandag 16 september 2013.**
Viering van de 1760^e sterfdag van de H. Cornelius
- Donderdag 19 september 2013.
20.30 uur Stille lichtprocessie/bidweg.
- Zondag 22 september 2013.
Plechtige sluitingviering om 10.30 uur Middagviering om 15.00u.
- Dagelijks zijn er vieringen om 15.00 en 19.00 uur; op de zaterdagen om 15.00 en 19.00 uur.
- Dagelijks op het volle uur, vanaf 12.00 uur zegen op voorspraak van de H. Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek.

Uitgebreid programma en informatie in de volgende Maasklok.

Vieringen Eerste H. Communie 2014.

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| • Borgharen | zondag | 25 mei 2014 |
| • Itteren | donderdag | 29 mei 2014 |
| • Limmel | zondag | 1 juni 2014 |

Viering van het H. Vormsel in 2014.

- **In de kerk van Borgharen** voor de vormelingen van Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth op **woensdag 18 juni 2014.**

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.

Uiterlijk dinsdag 6 augustus 2013.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, SNS Regiobank nr. 98.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049