



't Kerrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Administrator: Pastoor Backus

Parochiesecretaresse: mej. E. Rouwhorst

Pastorie en parochiesecretariaat:

.Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00

E-mail: [secretariaat@\[parochieborgharen.nl](mailto:secretariaat@[parochieborgharen.nl)

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 10 - nummer 3

maart 2013

VERRIJZENIS, HET LEVEN DAT GOD ONS SCHENKT.

Onze gedachten gaan nu naar de ontmoetingen met mensen die een dierbare verloren hebben. Zij hebben vaak met trillende handen afscheid genomen en hun laatste groet was onder tranen. En dan horen wij die troostvolle en hoopvolle woorden: Heer, Jezus Christus, Gij hebt drie dagen in het graf gelegen en door Uw opstanding het graf voor ons tot teken van hoop gemaakt.

Het graf van Jezus als geboorteplaats van het leven.

Petrus, Johannes en Maria Magdalena konden hun ervaringen aan het graf van Jezus niet onder woorden brengen. Voor hen was er enkel een gelovig weten: **De Heer leeft en is onderweg naar God.** Het gaat nu om een nieuwe werkelijkheid, ook voor ons, wij zijn allen onderweg naar God.

Het graf van Jezus is de geboorteplaats van ons geloof in de Verrijzenis. Jubelend kunnen we dan ook uitroepen: De Heer leeft bij God, onze Vader, en ook wij zullen voor eeuwig leven! Alleluja! Veel mensen in deze tijd geloven aan een leven na de dood, maar ze hebben er geen enkel begrip van wat dit geloven voor hun leven kan betekenen. Onze christelijke gedachten en woorden bij het graf vinden bij hen geen enkele weerklank. Wij mogen ons verheugen in onze ervaringen met Jezus. Hij geeft ons door onze omgang met Hem de kracht om deze ervaringen met anderen te delen. We worden gevoed en doordrongen door dat geweldige perspectief van het onderweg zijn naar God: de Verrijzenis. Het lege graf, het donkere graf, is voor ons het teken om er door heen te gaan: om het licht van Pasen, het nieuwe leven, te delen met Jezus bij de Vader. We vieren Jezus en we herkennen Hem bij het breken van het brood. Hij trekt met ons mee; Hij wil bij ons zijn; Hij wil met ons naar de Vader.

Moge dit onwankelbare geloof in de Verrijzenis ook in ons mensenhart geboren worden. De Heer is waarlijk verreezen, Alleluja! Zalig Pasen.

Pastoor P. Backus

Gedoopt: Nina Ropers.

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.

† Antoinette Dolhaine –Voorjans (96)

† Pierre Timmermans (82)

† Bertie Steijns –Hoffmans (92)

Mogen zij rusten in vrede.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

H. Mis op 1^e dinsdag van de maand om 19.00 uur.

H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor aanvang van de H. Mis.

Vr 1 mrt Eerste vrijdag van de maand..

Ziekencommunie.

In het komende weekend collecte voor het groot onderhoud van onze kerk.

Zo 3 mrt **Derde zondag van de Veertigdagentijd.**

09.00 u. Gezongen H. Mis.

Jrd. Jean Theunissen; Pierre Timmermans; Berthie Steijns –Hoffmans;

Di 5 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis.

Fam. v/d. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy; voor het zielenheil van een familie (st); voor de overledenen van een familie (st).

Zo 10 mrt **Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Laetare.**

09.00 u. Gezongen H. Mis.

Jrd. Frans Caris, Annie Caris –Palmen en zoon Roger (st); Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Netty de Jong –Smeets.

Zo 17 mrt **Vijfde zondag van de Veertigdagentijd**

09.00 u. Gezongen H. Mis.

Jrd. Jules en Annie en Nelissen –Kneepkens (st); Tiny von Berg; Lena Schuimer; Mathieu en Annette van den Hof –Ruijters (st);

Zo 24 mrt **Palmzondag.**

09.00 u. Gezongen H. Mis, met zegenen en uitdelen van de palmtakken.

Ma 25 mrt. Ziekencommunie voor Pasen.

Di 26 mrt.

19.00 u. Boeteviering en gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Do 28 mrt. Viering van **Witte Donderdag**

19.00 u. Plechtige H. Mis in de kerk van Borgharen.

Vr 29 mrt Viering van **Goede Vrijdag.**

14.00 u. Overweging van de Kruisweg.

19.00 u. Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Borgharen.

za 30 mrt. Paaszaterdag/Stille Zaterdag.

Deurcollecte voor acolieten en misdienaars.

18.30 u. Ontvangst van de Paaskaars, zegening van het Paaswater/Doopwater en gezongen H. Mis van Pasen.

Jrd. Geert Dolmans –Theunissen; Bèr Gossieau;

Zo 31 mrt **Hoogfeest van Pasen. Geen H. Mis in deze kerk.**

10.30 u. Gezongen H. Mis van Pasen in de kerk van Borgharen.

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHEIESECRETARIAAT.

Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje.

Uiterlijk dinsdag 5 maart 2013.

Opgeven Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel, **iedere eerste dinsdag van de maand** na de Avondmis van 19.00 uur. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op het Parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Eerste H. Communie en H. Vormsel.

De ouders van de 4 kinderen die zijn opgegeven voor de eerste H. Communie ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ouderavond. Eerste H. Communie wordt gevierd op zondag 12 mei 2013 om 10.30 uur in de kerk van de H. Johannes de Doper te Limmel.

Voor het ontvangen van het Sacrament van het Vormsel, op woensdag (datum volgt) in de kerk van Borgharen, kunt u uw kind opgeven in de sacristie van de kerk van Limmel op dinsdag 5 maart 2013 om 19.30 uur.

Voor het Vormsel volgen nog nadere gegevens.

Collecte groot onderhoud van de kerk.

Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht € 83,--.
Hartelijk dank!

Bus- en Bidtocht naar Kevelaer.

Dit jaar op woensdag 22 mei 2013. Meer gegevens volgen.

Vastenactie 2013 van start

Honduras: de Amerikaanse droom blijkt voor velen een nachtmerrie

Het Campagne project 2013 brengt ons in Midden Amerika, in Honduras om precies te zijn. Het confronteert ons met het harde, mensonwaardige bestaan van honderdduizenden migranten ‘zonder papieren’, maar ook met het hoopgevende werk van zuster Valdete en haar medezusters van de congregatie van de zusters Scalabrinianas. In de media worden we vrijwel dagelijks geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen proberen de armoede en uitzichtloosheid in hun land te ontvluchten door uit te wijken naar de Verenigde Staten, om daar ‘the American dream’ te beleven, een droom die in het overgrote deel van de gevallen een regelrechte nachtmerrie blijkt te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan.

Samen met tientallen vrijwilligers en twee medezusters is zuster Valdete in Honduras een bron van hoop voor de duizenden teruggestuurde migranten. Zelf spreekt ze overigens van ‘gedeporteerden’: “Ik vind dat de problemen van deze mensen zich beter laten begrijpen in dit woord,” zegt ze. Want wie in de hoofdstad Tegucigalpa of in San Pedro Sula uit het vliegtuig stapt, is letterlijk beroofd van alles. Beroofd van geld en bezittingen, maar bovenal van menselijke waardigheid. Zuster Valdete: “Dan

gaat het er om een gezicht te geven aan God. Jezus heeft geleden zoals deze mensen lijden. Wij bidden voor hen, dat zij de hoop vasthouden en niet wegglijden in hopeloosheid en de gevaren van de bendes en de straat.” Vaak verwelkomt ze de diep teleurgestelde en gefrustreerde migranten met een grapje: “Welkom in ons vijfsterren land!” Dat breekt de sfeer, vertelt ze: “Het maakt de mensen wakker. In de Hondurese vlag staan vijf sterren en ik wil ze daarmee zeggen dat Honduras een prachtig land is, dat alles heeft om een goed leven te kunnen opbouwen.”

Wat kunnen wij bijdragen?

Met het campagneproject:

- helpen we 16.000 migranten. Zij worden opgevangen op de luchthaven en weer op weg geholpen.
- helpen we ruim 1.000 kinderen en vrouwen via sociale integratie- en begeleidingsprogramma's.
- geven we aandacht aan een uiterst kwetsbare, vaak onzichtbare groep. Dat sterkt, ontroert en bemoedigt weten we uit de reacties van de zusters Scalabrinianas en hun voorvrouw zr. Valdete.

Folders en Vastenofferzakjes liggen in de kerk van Limmel.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. 98.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049