

Buurterrassen Limmel en Nazareth



Op woensdag 4 juli en woensdag 11 juli heeft Trajekt bewoners uitgenodigd om gezellig met hun burens een bakje koffie of thee te komen drinken.

Het terras bleek een goede plek om ideeën voor de buurt met elkaar en met Trajekt te bespreken.

Het eerste terras, voor de omwonenden van het Kemenadeplein, was op woensdagmiddag. Op dit terras zijn verschillende zaken besproken die betrekking hebben op het verbeteren van de buurt. Zoals iemand die zich vrijwillig wil inzetten bij het project **Kan Wél***, en een bewoner met ideeën voor meer contact met de buurt, met hulp voor en door bewoners.

Diezelfde dag was 's avonds het tweede terras, voor de omwonenden van het plein bij het Lochtmanhuis. Hier hebben buurtbewoners elkaar gevonden met het idee voor een straatontbijt op de **burendag 22 september***, met leuke activiteiten voor kinderen.



Een week later was er 's middags een buurterras op het grasveld tussen Balijeweg en Bethlehemweg. Het weer hielp niet echt mee, we zijn daar letterlijk weggeregend. 's Avonds was de lucht weer opgeklaard en hebben we een gezellig buurterras op het grasveld op de Kasteel Neuborgweg kunnen houden. Veel kinderen waren actief, ze hebben gevoetbald, een waterballonnengevecht gehouden en met stoepkrijt de stoep versierd. Naast initiatieven voor een straatfeest en activiteiten voor kinderen, zijn ook contacten gelegd voor het project **Mentoren op Straat***.

Zelf ook een activiteit met uw buurt organiseren, zoals een straatontbijt? Kijk voor meer informatie over burendag op: www.burendag.nl, of neem contact op met opbouwwerker Karen Hop 06-23419079. Meer informatie over Kan Wél? Neem contact op met buurtcoach Ingrid van Ommen 06-11874159. Wilt u meehelpen met het opzetten van kinderactiviteiten? Bel met kinderwerker Masha Wassink: 06-15437498. Meer informatie over Mentoren op Straat kunt u krijgen bij Christina Mavridou: 06-11862576.



trajekt